



# WAAROM MENSEN EERST WILLEN ZIEN EN DAN GELOVEN EN ALS ZE HET ZIEN DAN GELOVEN ZE HET NIET

De invloeden van de misleidende leer van slimme mensen van de zeven zuilen van de wereld houdt dit geloof in stand

## ABSTRACT

Mensen willen eerst zien en dan geloven. Ze willen geloven in de maakbaarheid van het leven en het repareren ervan. Zekerheid en houvast en dan willen mensen geloven in een mooiere wereld. Dan zien mensen dat zij het goed hebben. Daarna zetten ze al hun geloof in op dat er slimme mensen zijn die dat kunnen realiseren. Alleen de leer van slimme mensen is misleidend en als wij niet volwassen worden met elkaar dan komen we elke keer bedrogen uit. We zetten ons geloof in op andere mensen die het voor ons mensheid wel zullen gaan doen. Als deze mensen laten zien wat ze gaan doen, dan kunnen we het niet geloven. We zijn ver weg gedreven bij ons goddelijke zelf en eigen mogelijkheden, want als je je goddelijke zelf vindt, vind je God. Alleen dat moet je geloven voor je het gaat zien.

aletta oosterhuis

## Waarom mensen eerst willen zien en dan geloven en als ze het zien geloven ze het niet

### Inleiding

Door de rationele ontwikkeling van het menselijke brein is ruimte voor verbeelding en de intuïtie fors ingeperkt en zelfs verbannen. Dat is een reden dat mensen eerst met eigen ogen willen zien en dan kunnen geloven. Eveneens zijn mensen het geloof kwijt geraakt in Al wat is, de Bron, God of wat het universum de mens heeft gegeven, leven. We leven in een tijd waarin geloof in God jou alleen kan redden. Als geen ander kan ik vertellen hoe moeilijk dit is, want dit gaat om geloven in de energie die dagelijks bij ons is en in ons is. Dit gaat echt om geloven en dan zien en het is gruwelijk moeilijk om eerst te geloven en dan te zien. Wat veel mensen niet weten is dat wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God Zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten, Hebr 10:23 HTB. Juist omdat wij het niet zien, zullen mensen ook niet kunnen geloven.

### De dood en het leven

Daarom zijn mensen ook als de dood om dood te gaan. De dood zien mensen niet aankomen en willen leven, want leven is wat telt. Alleen er is maar een ding zeker in het leven en dat is de dood. Als je niet bang bent voor de dood dan leef je anders. Het geloof bracht mensen houvast, maar omdat zij verwachtingen zijn gaan creëren van hoe het leven moet zijn en alleen hun wil moge geschiedde, dan worden mensen altijd teleurgesteld. Het principe eerst zien en dan geloven is hiermee geboren.

### Misleidende leer van slimme mensen

Dat is een reden waarom mensen zijn gaan geloven in de misleidende leer van slimme mensen. De leer van slimme mensen strekt zich op alle gebieden in het mensenleven

uit. Dit is nu hun houvast geworden, want als de wetenschap het zegt, de kerk, de media, familie, entertainmentindustrie, financiële instellingen en de politieke leiders zeggen wat wij mensen willen horen, dan komt het goed, denkt men. Maar de leer van slimme mensen gaat niet uit van liefde, In hun hart is het helemaal donker. Zij staan ver van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niets schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten (Efeziërs 4:18-19).

### Mensen zijn ver weg van zich zelf en gaan zonder houvast door het leven

Mensen zijn ver weggedreven van het goddelijke in zich zelf en het geloof daarin. Ze zijn wel voor God gaan spelen door het leven maakbaar te maken en naar eigen wil en hand te zetten. Door het ontbreken aan kracht van eerst geloven en dan zien, zijn mensen het leven zelf als een lineaire tijd gaan zien. Veel mensen kunnen zichzelf niet recht in de spiegel kijken, schaamte, imperfectie of het gebrek aan moed om rechtvaardig handelen of echt diep van binnen kijken, zonder ego is veelal de oorzaak. Door het ontbreken van houvast in het leven zijn we op systemen gaan vertrouwen die invulling geven aan het leven, zoals school, arbeid, ontspanning en sport. Op jezelf zijn, alleen met jezelf zijn is wat weinig mensen kunnen, er moet altijd invulling zijn, externe prikkels. Dat is ook de manier waarop we geleerd hebben te leven, middels de opgelegde normen en waarden vanuit het systeem. Het financiële systeem, bankensysteem, media, schoolsysteem, entertainmentindustrie, gezondheidszorgsysteem en het politieke systeem. Wat zou er gebeuren als alles komt te vallen of tot stilstand komt? Het zou voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens heel goed zijn, want dan realiseren mensen zich pas wie ze werkelijk zijn.

## Verwevenheid van slimme mensen met elkaar

De verwevenheid van de verschillende beïnvloedende gremia waardoor de leer van slimme mensen samenkomt. De politiek baseert zich op wetenschap als het uitkomt. In de gezondheidszorg zie je daar mooie voorbeelden van. Langs de lijn van de inhoud en het leven willen zij besparen. Alles waar men het over heeft zijn voorbeelden van levenssituaties waaraan een financieel plaatje hangt en hoe wij dat zelf moeten veranderen, langs de lijn van de behandelaren. Door wetenschappelijke studies uit te voeren wordt al tijdens het onderzoek richting gegeven aan de uitkomst, namelijk de kosten moeten omlaag en het resultaat uit de studie komt de inhoud en de oplossing van het hoe.

## Het tot stand komen van wetten en de toetsing daarvan aan de grondwet

Ook weten velen niet dat de politiek zelf de wetten maakt en vervaardigd, waarop je moet vertrouwen dat het goed komt, dan wordt er veel van mensen gevraagd. Dan vertrouwen mensen teveel op de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Want de wetten en verdragen beoordelen op inhoud én toetsen aan de grondwet mag de rechter niet <https://historiek.net/trias-politica-in-nederland/1145/>. Hier geldt dat we moeten geloven en dan gaan zien. En dat is het bijzondere, mensen vertrouwen wel op de leer van slimme mensen die ons misleiden, maar niet op het woord van God die de mensen zijn woord geeft en wat wij van Hem kunnen verwachten.

## De eigen agenda's

De leer van slimme mensen heeft alles te maken met de eigen agenda's. De belangen van de politieke agenda's van de verschillende partijen staan voorop. Niet de belangen van de mensen in dit land. De belangen en rechten die zijn verankerd in

de Grondwet, alleen kan niemand zich beroepen op de grondwet. Omdat we moeten vertrouwen op de mensen die de wetten maken en deze zelf moeten toetsen aan de grondwet. Aan de invoering van een wet gaat in Nederland een uitvoerige overweging van de regering, het parlement en ook de Raad van State vooraf. Alle drie worden zij geacht te beoordelen of die wet niet in strijd is met de Grondwet. Aangezien Nederland geen constitutionele grondwet heeft, mag de rechter niet toetsen aan de grondwet. Wie zegt dat deze mensen ons niet misleiden? Waarom geloven mensen dit en zien het andere gebeuren?

De eigen agenda's zie je dagelijks terug in de politiek, waarin er zelfbenoemde leiders, 'gekozen' door het volk volgen de eigen agenda van de partij, welke ze vertegenwoordigen en voorop laten gaan. De val van Rutte IV op 7 juli 2023 heeft dat laten zien. Ze hebben de stekker uit het kabinet getrokken ten gevolge van de asielcrisis om het eigen gezicht van de partij te redden. Als zij werkelijk leiders waren geweest hadden ze ballen getoond en geluisterd en werkelijk wat gedaan. Ze hebben ook niet de eed afgelegd aan het volk, maar aan de koning en daarmee kunnen ze hun eigen gang gaan.

## De organisatie van de overheid heeft zo zijn eigen belang en wetenschap in politiek

De manier waarop het overheidsorgaan is georganiseerd, onderverdeeld in allerlei Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's), is leidend voor de misleiding van de leer van slimme mensen tegenover de mensen in het land. Ieder voert een onderdeel uit van de politieke agenda en allen willen wetenschappelijk onderzoek en bewijs leveren aan de politiek om richting te geven aan de koers van Nederland. Alleen wetenschap is empirisch, altijd achterhaald in de context van het leven zelf en niet statisch. Wetenschappelijke resultaten dienen daarom continue te worden getoetst. Deze wetenschap kan onmogelijk

dienen als grondlegger voor de politiek en als houvast voor het leven. Vanuit het principe dat mensen geloven in de misleidende leer van slimme mensen en mensen die zichzelf benoemen als leider wordt aan het principe eerst zien en dan geloven voldaan.

### Goed wetenschappelijk onderzoek begrijpen de meeste mensen niet

Met wetenschap kunnen mensen heel makkelijk worden misleid, omdat ze de methodiek van goed wetenschappelijk onderzoek niet kennen. Ze kunnen onderzoek niet of onvoldoende beoordelen op validiteit, generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid. In de wetenschap is veel kaf tussen het koren en de betaler bepaald vaak het resultaat. Er wordt veel geschermd met wetenschappelijk onderzoek, in allerlei kringen en in de media door de reclame. Wij mensen vragen ons onvoldoende af wat de waarde is en de toegevoegde waarde van dit wetenschappelijk onderzoek. Veel wat onderzocht wordt kan je ook bedenken met logisch redeneren en kennis die je bij je draagt.

### Religie, het meest gevaarlijke en machthebbende systeem ter wereld

Religie is eveneens de leer van slimme mensen, wij hebben onze oren laten hangen naar leiders van de kerk. Mensen geloofden dat zij de leer en het leven die priesters, dominees en andere religieuze leiders vertelden over de betekenis van God en Jezus Christus met behulp van de bijbel. De kerk, met name de Katholieke kerk heeft de woorden in de bijbel een andere betekenis gegeven en boeken weggenomen uit de oorspronkelijke bijbel. Er missen zeker nog 22 boeken en geschriften en toch kan je de bijbel lezen door de ogen van liefde. Als je begrijpt wat God altijd voor de mensen, zijn kinderen heeft voorgehad, dan wordt het verhaal heel anders. Maar mensen zijn weggedreven van God, omdat zijn liefde en de betekenis daarvan niet op de manier van

liefde werd verteld en uitgelegd. Het werd zo verteld dat mensen het niet begrepen en geen vertrouwen hadden in zijn woord. Er was een belang, mensen in angst houden om hun zonden en een eigen agenda erop na houden.

### De rooms katholieke kerk bleek roomser dan zijn eigen Paus.

De Rooms katholieke kerk had belang bij macht en is een verdienmodel geworden met veel macht in de wereld en heeft de tien geboden zodanig aangepast dat de oorsprong van de tien geboden is veranderd en daarmee de aanbidding van God en Jezus Christus. Iedereen is gaan geloven dat wij mensen nooit de hemel zouden kunnen bereiken vanwege onze zonden. Hiermee hebben we de rug gekeerd naar God, maar ook naar het goddelijke in jezelf. God ziet je zoals je bent, maar wij zien onszelf vaak heel anders. Wij mensen zien het goddelijke in onszelf niet meer en zien alleen maar onvolmaaktheden.

Door de aanpassing van de tien geboden is de weg om te komen tot geloof in God geblokkeerd.



<b>1</b> <a href="https://www.britannica.com/topic/Jewish-religious-year/The-Sabbath">https://www.britannica.com/topic/Jewish-religious-year/The-Sabbath</a>	<b>2</b> <a href="https://www.begginngcatholic.com/catholic-ten-commandments">https://www.begginngcatholic.com/catholic-ten-commandments</a> <sup>1</sup>
---	--

## Geloof een religie?

Geloof is kracht en religie is macht. God en Jezus zijn NIET de religie, maar de weg en de waarheid naar eeuwig leven. Zij kenmerken het geloof en vragen mensen om hier samen over te spreken, waar je dat doet dat maakt niet uit. De katholieke kerk heeft ervan gemaakt dat de kerk van God is. De kerk is een verdienmodel en herbergt vele geheimen. Zeker de katholieke kerk met de weesgrootjes en het biechten. Niets tien geboden, we gaan te biecht en alles is vergeven. Helaas zo werkt het niet bij God, zeker is hij vergevingsgezind, maar Hij vraagt echt berouw van je en laat je voelen hoe je het goed kan maken. Hij is geduldig, maar eens raakt het geduld op.

## Tempel is ons eigen lichaam

De tempel van God is ons eigen lichaam. Hij heeft ons volmaakt gemaakt, maar mensen eren hun eigen lichaam niet. Ziekte is gebracht door de leer van slimme mensen en hun misleidende leer. Ziekte is een verdienmodel, maak de mensen ziek, zorg voor farmacie en dan zijn ze ogenschijnlijk beter, maar afhankelijk. Zo zijn we gaan geloven in de leer van slimme mensen, ook waarvan we dachten dat zij er voor de mensen waren. Weg van de aanbidding van God en weg van de weg van Jezus Christus. Dit alles is te vinden in de bijbel.

## Graag willen geloven, maar in wie of wat?

Mensen willen graag geloven en het goede zien omdat houvast in het leven ontbreekt. Mensen willen veiligheid en zekerheid. Zekerheden in het bestaan gebaseerd op

het verleden en geleid door geld. Alleen heeft de mens niets geleerd van het verleden en denkt nu alleen aan de toekomst. Terwijl de toekomst ongewis is, omdat wij mensen eerst het goddelijke in onszelf mogen terugvinden. Als wij het goddelijke in onszelf vinden, dan vinden we God. Als wij in Jezus Christus zijn dan worden we eenheid, want alleen zijn een onderdeel van de Christus. Dat zijn mensen allemaal kwijtgeraakt en zijn gaan leven naar de maakbaarheid en ondankbaarheid. Mensen zijn elkaar letterlijk naar het leven gaan staan en gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer. Als je op afstand kijkt naar de maatschappij is alles gebaseerd op geld en macht, status en geloof in de misleidende leer van slimme mensen.

## Geloven en vertrouwen in mensen, jezelf negeren en zelfbewustzijn

Ook ik heb dat gedaan, ik heb mensen geloofd en vertrouwd die niet mijn vertrouwen verdienden, ik hoopte dat het anders was. Ik was zelf een van die mensen die geloofde in de wetenschap en de misleidende leer van slimme mensen. Ik dacht hier nooit over, want het was nu eenmaal een gegeven dat we leefden in een dergelijke maatschappij. Ik wilde me ook bewijzen en ging studeren, maar waar ik ook kwam, er was vaak een vraagteken in mijn achterhoofd en mijn onderbuikgevoel speelde mij parten en snel te overtuigen was ik niet. Alleen uit fatsoen ging ik er in mee. Als je in de wereld leeft van geloof in slimme mensen dan is mijn ervaring dat je bedrogen uitkomt. Mijn intuïtie heb ik vaak genegeerd, ik ben over mijn eigen principes, normen en waarden heen gestapt, want ach zo erg kon het toch niet zijn. Wij mensen hebben een wereld gecreëerd vol illusie van maakbaarheid en in een wereld van illusie kom je altijd bedrogen uit. Het leven zit echt anders in elkaar dan ons wordt voorgespiegeld via de media en tv. Het leven is niet maakbaar, al proberen wij dit nog zo vasthoudend te

doen. Als je je op het pad van leven begeeft, dan zijn het de situaties die je meemaakt en ervaart je levenslessen. Dat is waarom zelfbewustzijn, van wie je in de kern bent en voorbij het ego, echt belangrijk is. Dat is waarom niemand leiderschap kan nemen over een ander en leiderschap gaat over jezelf. Leiderschap over jezelf gaat over keuzes maken en dat kan alleen jijzelf.

### **Spirituele leiders, zijn ze allemaal betrouwbaar?**

Ook de leer van spirituele leiders is een groot gevaar. Zij leiden je af van wat je hebt te doen. Wat er gebeurt is dat zij vaak mooie verhalen vertellen, zonder het Christusbewustzijn, zonder geloof. Waarom moet ik hun wel geloven dat ze aartsengelen of buitenaardse federaties channels en is God een fabel? Spirituele leiders zijn onverwijd eerlijk naar je en durven te confronteren. Ook hier is sprake van de leer van slimme mensen die jou misleiden, geloof niet alles. Het kan zijn dat je een spirituele ervaring hebt gehad, maar vraag dan van wie dat komt. Ik dacht ook dat ik door mediteren onder begeleiding ook beelden had gezien, maar het waren mijn verlangens. Helaas, helaas. Iedereen is spiritueel, maar spiritueel ontwikkelen leer je door het leven zelf en niet door op een matje te gaan zitten mediteren. Op je bek gaan, opstaan, even janken en weer doorgaan. Loslaten van angst en paniek, jezelf niet zielig vinden en slachtoffer voelen. Het is echt verschrikkelijk, maar enorm waar. Dit is niet fijn om te zeggen, maar als je niet vanuit het goddelijke en Christusbewustzijn werkt, dan ben je levensgevaarlijk bezig. Het duister is echt geïnfiltreerd in het spirituele bewustzijn en in de wereld van de mensen opereren zij van binnenuit de matrix, onder de koepel van de aarde. Jezus is de enige weg en waarheid. De waarheid is zelfs nog groter, maar is allemaal af te leiden uit en te lezen in de bijbel. En weet ook dat je mensen niet uitsluit. Dat is wat ik veel mensen zie doen,

oohh die resoneert niet bij mij, of die heeft een lage energietrilling. Ik kan er niets mee. Ik spreek met alle mensen, arm, rijk, jong, oud, dakloos of gevluucht, zwart of wit. Iedereen heeft namelijk zijn verhaal en die verhalen maken het waard om in gesprek te gaan. Echte spiritualiteit en goddelijkheid wordt begeleid vanuit de Christusbewustzijn, dan geef je alles wat je hebt (aan informatie) aan mensen. Dan bekommer je je niet over hoe jij moet leven, want als je echt gelooft dan krijg je het hemelse brood van de vader. En dat dit veel te ver gaat voor mensen, zeker de ongelovigen, en zelfs de christenen onder ons, dat begrijp ik. Alleen het speelt zich echt af in mijn dagelijkse leven.

### **Wat heb je te doen, wat kan jezelf?**

Wat jij nu kan doen is je emoties omhoog laten komen, vergeven van jezelf en de ander, lief zijn voor jezelf en je naasten. Wees onbaatzuchtig en eerlijk en heb je naasten lief zoals jij ook lief gehad wil worden. Geloof niet in de leer van slimme mensen die misleidend kunnen zijn en vraag je steeds af: wat wordt er verteld? Er is zoveel leugens list en bedrog over ons bestaan, dat kan ik hier niet kwijt. Het pad van zelfbewustzijn, geloof en spiritualiteit is hard en heftig, rechtvaardig en omvat veel uitdagingen in tegenslagen en hoe je daarmee omgaat. Mijn leven is nooit over rozen gegaan en vanaf 2015 is de intensiteit van mijn kunnen opgeschroefd door allerlei situaties in mijn leven. Ik heb het beschreven, <https://inspiratiolux.nl/op-reis-in-mijzelf-de-weg-van-leiderschap-transformatie-en-ascentie/>

### **Wat is er gaande in de wereld, wat is er werkelijk aan de hand?**

In de tweede fase die daarna kwam ik thuis te zitten en leerde ik veel over wat er gaande was in de wereld en de relatie daartussen in mijn eigen leven en belevenissen. Langzaam, maar duidelijk werd ik het geloof in gezogen. Hoe dat gaat

beschrijf ik in een ander verhaal, <https://inspiratiolux.nl/op-doorreis-samen-met-mezelf/> Was ik er blij mee? Nee, geheel niet, want waar het goed voor was begreep ik niet. Mediteren kan ik niet goed en krijg er de kriebels van, maar hoe kom je dan achter de betekenis ervan? Dat heeft wel even geduurd, ik heb mijn weg erin gevonden. Als ik vragen heb dan krijg ik de informatie te zien of te lezen via allerlei kanalen. Ik heb vaak tegen gesputterd en ben boos geweest op boven, God en iedereen daar aanwezig. Ik wist alleen dat het ging over vertrouwen op God, ik kon ook niet anders. Ik bevond mij in een heel benarde financiële positie. En hoe hard ik ook mijn best deed werk te vinden, er ging geen deur open. Ik wist wel wat mij te doen stond, maar dat ging voor mij te ver. En ten slotte wat moest iedereen wel van mij denken. Ik heb echt vaak een schop onder mijn achterste gehad of werd letterlijk op de bank gezet. God is voor mij als een vader, maar dan niet een vader die in alles toegeeft, helaas voor mij. Hij is duidelijk en direct en zegt wat Hij doet, en doet wat Hij zegt. Ik moest vragen en bidden voor hetgeen ik nodig had en ben daaraan gaan wennen. Ik werd op pad gestuurd om mensen te helpen en dat doe ik samen met God en het universum op mijn manier. Inmiddels ben ik een wandelende encyclopedie over het leven, de levenskunde en de kunst van het leven. Over de weg en de waarheid van ons bestaan.

### **Mijn geloof en vertrouwen is verdiept en versterkt, hoe? Iedereen kan dit.**

Nu sinds een kleine week ben ik in een nieuwe fase beland, waarin ik opnieuw gesterkt ben in geloof en in diep vertrouwen. Ik ga er nu echt voor, tegenstribbelen heeft echt geen zin en ik zie waar het mij brengt. Ik heb ook geen keuze en mijn vrije wil op aarde is vertrokken naar de Noorderzon. Het hoe dan, heb ik losgelaten, dat wordt geregeld, maar dat

het mijn tijd is dat voel ik op mijn klompen aan. Er staat iets groots te gebeuren door God's Plan, wat? Ik heb geen idee, maar heftig zal het zijn voor iedereen. Wij mensen hebben het nog veel te goed en hebben geen reden om bij Hem te komen via Jezus Christus. De tijd dat dit zal gaan gebeuren is echt aanstaande. Aan mijn leven kan ik zien waar we staan. Ik ben afgestemd en spiritueel, goddelijk georiënteerd en heb de heilige geest ontvangen. Ik begrijp de weg die Jezus heeft afgelegd en omarm zijn leiderschap en leer. Ik zo aards als ik maar kan zijn en toch weet ik ook hoe de hemel is. Door mijn aard, mijn ervaringen en met twee benen in de klei te staan, begrijp ik mensen soms beter dan zij zichzelf begrijpen en waar we allemaal doorheen gaan is heftig, maar niet onmogelijk. Dat is niet iets wat we kunnen bedenken met ons brein of ooit hebben meegemaakt. Ook zal militair ingrijpen een heel andere betekenis hebben dan mensen ons voorspiegelen. Het zal een paar jaren van herstel kosten, van ontwaken en beseffen, van rouw en verdriet. Maar de mens is een heel sterk wezen en kan zich aanpassen als daarom wordt gevraagd.

### **Mooie woorden en verwachtingen**

Als mensen het leven bouwen op basis van eerst zien en dan geloven, dan volgen mensen de misleidende leer van slimme mensen. Mensen zijn geneigd mooie woorden te geloven die de ander presenteert. Mensen zijn geneigd om de resultaten te zien die worden gegeven, zonder kritische vragen te stellen. Vaak vergeten en negeren we of iets goed of niet goed aanvoelt. Of iets klopt of niet klopt. Inmiddels zie je door de film die ons wordt voorgespiegeld dat mensen de vinger nog niet kunnen leggen op iets, maar haarfijn voelen dat het niet klopt. Alleen bewijzen is soms lastig. Echt geloof in jezelf, wat je voelt klopt! Alle bewijzen zijn er, je moet goed zoeken, maar velen zijn jou al voorgegaan.

Als de mooie woorden niet uitkomen en aan de verwachtingen die je had niet wordt voldaan, dan zijn mensen teleurgesteld. Ook hier kan je zien dat een nieuwe partij in de politiek hoge ogen scoort, want is de NSC, partij van Omtzigt de redder van het land? Iedereen hoopte het. De PVV won met grote meerderheid, dan stel je jezelf eerst eens de vraag waarom gebeurt dit? Waarom wil niemand praten om tot een formatie te komen? De onvrede is groot, want mensen beginnen te zien dat er een ondoorzichtig spel gaande is, geleid door macht en ego. Alleen als mensen het spel gaat doorzien, dan is het vrij eenvoudig en ga je je realiseren dat je bent gaan geloven in de misleidende leer en macht van slimme mensen. En in de illusie van de maakbaarheid.

### Verdeeldheid onder de mensen

De verdeeldheid is nog groter geworden dan ooit te voren en dat is wat het spel en de film waar we inzitten ook beoogd. Verdeeldheid zaaien, want ook deze slimme en misleidende mensen weten precies wat er komen gaat. Hun spel is uit, hun acteerwerk zit erop, want het licht wint, altijd. God zal ingrijpen en een einde maken aan mysterieus Babylon. De zeven bergen beginnen te vallen en zeven bergen rijzen op. Een nieuw tijdperk begint, er komt een tijd van welvaart en rust, terug naar geloof, hoop, liefde en vertrouwen in God door het bloed van Jezus Christus. De mensen krijgen opnieuw de kans om te geloven en dan te zien. Je krijgt een keuze, kies voor liefde en licht, of kies je voor donker en duisternis. Kies je voor vrijheid of slavernij. Verkoop jij je ziel aan de duivel, of behoudt je jouw zuiverheid en rein geweten. Kies je tussen menselijk bewustzijn en gemanipuleerde bewustzijn, Artificiële Intelligentie en het Christusbewustzijn, Satan en Jezus. Uiteindelijk kies je voor transhumanisme of kies je voor menselijk

bewustzijn. Zie de tegenstellingen, maar daar is waar het over gaat in onze maatschappij. Daarom ontbreekt het aan houvast in het leven. Het duister trekt ons weg van ons goddelijke door geld, macht en bloed. Door mindcontrole, het **Ik** ben belangrijk en alleen jijzelf, door de mensen dingen voor te schotelen, onze ziel te manipuleren en de mensen de dood in te jagen met behulp van injecties (vaccinaties) en het DNA te veranderen. Dan kunnen ze met een beperkt gezelschap hun agenda uitvoeren en ons als werkmieren gaan beschouwen (Robin de Ruijter<sup>1</sup>). Alles is al lang geleden gepland, alles is ons getoond door films, tv series, boeken en artikelen, alleen als mens bedenk je dit niet.

Ik realiseer me dat dit grote onderwerpen zijn, maar dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het heeft veel onderzoek geveerd, maar dit is wat er gaande is.

**Licht versus duister; God versus Satan**  
UIT 1 Theessaloozen; Galaten; Efeziërs

Vrijheid	Slavernij
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geloof, liefde en hoop</li> <li>▶ Eenheid</li> <li>▶ Respect, trouw, rechtvaardig en betrouwbaar naar elkaar</li> <li>▶ Allen zijn een, een zijn allen</li> <li>▶ Wij zijn één familie op basis van alle etnische verschillen</li> <li>▶ Heb je naasten lief, zoals je jezelf liefhebt</li> <li>▶ Doe ook een ander niet wat u niet wil dat u geschiedt</li> <li>▶ De waarheid zoals het werkelijk is</li> <li>▶ Het bestaan zoals bedield</li> <li>▶ Zuiver bewustzijn en de heilige geest</li> <li>▶ Trouw en geloof aan Jezus als Messias en Koning over de wereld bij zijn wederkomst</li> <li>▶ Nieuwe mens van liefde naar het beeld van God</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Leugens, list en bedrog</li> <li>▶ Uniformiteit</li> <li>▶ Macht, controle en manipulatie over de ander</li> <li>▶ Onderwerping aan regims, wij bepalen wat goed voor u is</li> <li>▶ Allen is alleen, gescheidenheid van elkaar, je doet alles voor een ander</li> <li>▶ Je moet vooral voor jezelf zorgen en liefde voor jou alleen voelen</li> <li>▶ Afgescheidenheid tussen etnische groepen</li> <li>▶ Creëren van een niet bestaande werkelijkheid</li> <li>▶ Het bestaan manipuleren en zelf creëren</li> <li>▶ Gemanipuleerd bewustzijn door Artificiële Intelligentie</li> <li>▶ Trouw aan wereldleiders en geboven in de maakbaarheid van de mens en het leven</li> <li>▶ Nieuwe mens van slavernij naar beeld van satan/ duister/ kwaad</li> </ul>

### Vertrouwen

Alles heeft te maken met vertrouwen. Vertrouwen in de mens en zeker in de slimme mens die voor eigen gewin vaak een misleidende leer aanhangt met belangen, is wat veel mensen doen, omdat ze mensen willen geloven, ze willen zien en dan geloven. Woorden zijn vaak makkelijk te zeggen en dat geeft hoop en geloof. Dat ze de daden die het gevolg zouden moeten zijn van dat geloof wordt vaak niet gezien. En als mensen de daden zien dan geloven ze het niet. Om mensen te kunnen vertrouwen

<sup>1</sup> De 13 satanische bloedlijnen, 2017



betekent voor mij dat ik ze moet zien en ervaren. Niet in woorden, maar in daden en uitstraling, in energie. Dan weet ik wie ik voor me heb. Alleen op dit moment is er in de wereld om ons heen niemand te vertrouwen die zegt de oplossingen te hebben voor de gecreëerde problemen om ons heen. De belangen van het zelf, geld en ego staan voorop. Niemand gaat ons redden uit deze bizarre wereld, waarin leugens, list en bedrog de overhand hebben.

Alleen God kan ons redden door ons geloof en vertrouwen op zijn belofte te richten. We zijn bezig als mensheid met het ontwaken in deze wereld, dank zij Hem. Wij zijn zelf de belofte als wij geloven in onszelf. En dank zij het christusbloed wat door iedereen heen stroomt gaan mensen zich realiseren dat onze zonden en dwalingen al zijn vergeven, maar zijn wij ook in staat om anderen en onszelf te vergeven? Dat is wat belangrijk is.

### Zoeken naar houvast en bestemming

Ik begrijp als geen ander wat er in de wereld gebeurt, waarom mensen zoeken naar houvast en iedere strohalm aangrijpen. Het innerlijke goddelijke van de mens is de weg kwijt, betekenis van ons leven door het christusbewustzijn hebben mensen verloren en het ik wil en de maakbaarheid, omdat we eerst willen zien en dan geloven, heeft de overhand in het leven gekregen. Alleen hier hoef ik niet over te beginnen, want dat wordt afgedaan als kul. Ik kan alleen maar laten zien wat het in mijn leven betekent en hoe dat proces is gegaan.

Het doorzien van de illusie dat is wat aan ons wordt getoond, maar velen zullen dat niet willen zien, omdat het leven dan helemaal drijfzand wordt. Ik heb dezelfde ervaringen opgedaan, het ongewisse, het ontbreken van houvast en niet kunnen geloven om dan te gaan zien. Ook al heb ik veel bijzondere ervaringen opgedaan in mijn leven over onverwachte hulp en

ondersteuning, ik wist dat er meer tussen hemel en aarde was, toen ik bewust werd van mijn eigen goddelijke zelf kon en weigerde ik te geloven, omdat ik wilde zien.

### Mijn verhaal over de redding van God

Dat in deze tijd, de eindtijd van het menselijk bestaan zoals we dat kennen, God onze redding is, dat kunnen en willen mensen al helemaal niet geloven. Ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen, ik ga mensen niet overhalen. Maar de mensheid heeft het nog nooit alleen gered in de schepping en zonder de energie van moeder aarde. De profetieën uit het boek Openbaringen ontvouwen zich voor onze ogen en iedereen probeert uit te vogelen hoe het zit. Er is maar een die het plan voor het redden van de mensheid kent en toch kan iedereen het weten. De bijbel is wiskundig en de tijdcycli zijn beschreven. Het is te berekenen, je moet alleen wel de waarheid van de leugens kunnen onderscheiden. Het verhaal van Jezus is veel groter dan wij kennen, met meer verdieping dan wij hebben geleerd, maar de kern van de geschiedenis staat beschreven in het oude testament en als je het wilt zien ontvouwt het zich voor onze ogen. Een belangrijke wetenschap is dat God zijn volk uit Egypte heeft gered. Onder leiding van Mozes trok het volk uit Egypte, waarna de Farao hen achtervolgde. Toen het volk over de opgedroogde Eufraats rivier heen was, liep het in een oogwenk vol en verdrinken de legers uit Egypte. Dit is niet door mensenhanden tot stand gebracht. God had zijn volk gered, alleen geloofden zei het niet. Dit is waar de mensheid opnieuw in is beland, door ongeloof zijn mensen ergens anders in gaan geloven dan in God. Alleen God zal de mensheid, zijn kinderen nog eenmaal redden, en zal wonderen verrichten, zodat de mens kan zien waartoe Hij in staat is.

## Eerst zien en dan geloven

Doordat we het principe zijn gaan omarmen, eerst zien en dan geloven, én de misleidende leer van slimme mensen achterna gaan, zijn mensen zich niet bewust van die misleiding. Wat je dan zaait oogst je, chaos en verwarring. Kun je bouwen op deze mensen? Ze zeggen wat ze gaan doen, maar doen ze ook wat ze zeggen? Dat is de vraag die beantwoord mag worden. Deze mensen doen zeker wat ze zeggen, ze laten het de mensheid zien. Het is alleen niet ten voordele van de mensen. Het is tegen de schepping in en tegen Jezus Christus.

## Maakbaarheid van het leven

Door vast te houden aan de leer van slimme mensen die je misleiden op het pad van leven, zijn mensen gaan denken in maakbaarheid en heel maken. Alles kan gerepareerd. De geldpersen zijn de afgelopen jaren aangezet en het kon niet op. Dat er geen dekking meer was van goud en zilver heeft niemand erg in gehad. Realiseer je dat de petro, de olie uit de dollar is en het zijn plaats in de wereld heeft verloren. Het westen wordt een derde wereld deel en niemand op deze aarde zal ons daarvan redden. Maar als mensen blijven denken dat de bomen tot in de hemel blijven reiken dan zal het geloof daarin wegvallen, want mensen zullen gaan zien wat er staat te gebeuren. Het moet eerst erger worden tot mensen op de knieën vallen en smeken tot God om hen te helpen. Westerse mensen vinden dat ze recht hebben op, maar heeft iedereen daar niet recht op? Weinigen zijn zich gaan realiseren dat de westerse manier van leven ten koste gaat van anderen. Die anderen die het naar onze maatstaven 'slecht' hebben, waarom zijn deze mensen in de afgrond gestort? Ten koste van ons, westerlingen. Wij, westerlingen zijn het verhaal van het narratief gaan volgen over de slechte regeringen in de derde wereldlanden. Dat is een verhaal die

mensen zijn gaan volgen omdat die beter in ons eigen straatje past. Het gras is tenslotte altijd groener aan de overkant. De televisie verteld ons de waarheid (is dat zo?) en laat zien hoe het leven mooier en beter kan. We worden ertoe aangezet een zo hoog mogelijke opleiding te volgen, want geld. En geld geeft status, macht en het geluk te kopen om dat gras net zo groen te laten zijn als die van de burens en het liefste nog een beetje groener.

## Vallen en opstaan terwijl houvast ontbreekt

Door het ontbreken van houvast in het leven gaat men op zoek naar zekerheden van het bestaan. Alleen in de tijd waarin we leven is geen enkele zekerheid meer te vinden, behalve in het geloof. Het leven is een gedoe, het voldoet niet aan onze verwachtingen en het is vallen en opstaan, maar zijn mensen daartoe bereid? Zijn mensen bereid om op te staan en voor elkaar te staan? Nee dat zijn ze niet, want mensen hebben het nog veel te goed, ze vinden het veel te fijn om macht over een ander uit te oefenen en anderen te veroordelen. Ze zijn egoïstisch ingesteld en stellen eigen belangen voorop.

De tijd waarin we hebben geleefd is verdwenen met de coronacrisis, ook een gecreëerd probleem, en die tijd van voor deze crisis komt nooit meer terug. Het is een einde van een tijdperk van de mensheid die is ingeluid. Dat leven komt nooit meer terug. En hoe krampachtig mensen ook vasthouden aan wat is geweest, dit is een zekerheid die je in alles in het leven en om ons heen terugziet. De enige zekerheid is de dood, maar heb je ook het eeuwige leven? Leven na de dood?

## Wij zelf kunnen de mensheid redden

En toch zijn wij mensen de enige die onszelf en de mensheid kunnen redden. Dat vraagt om continue loslaten van alles wat is, op dat moment, van de toekomst en het verleden. Onder ogen zien dat het leven wat we

leiden gebaseerd is op bedrog, macht en controle. Niets van wat we hebben geleerd en niets van wat we om ons heen zien klopt en is de waarheid. Als wij gaan zien wat er is gebeurt en vooral geloven dat dit waar is dan gaan mensen door een rouwproces. Dit is een taai en confronterend proces en vergt moed, kracht en lef. Geloof te hebben en onvoorwaardelijk vertrouwen in het goddelijke in jezelf. Het goddelijke in jezelf heeft te maken met je innerlijke weten, je intuïtie, weten dat het klopt, niet uitlegbaar en zeker niet wetenschappelijk te onderbouwen. Het goddelijke in jezelf is trouw blijven aan jezelf, je principes, je rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Opkomen voor de ander, onbaatzuchtig zijn, begripvol en zonder oordeel, hulp geven zonder iets terug te verachten en soms gewoon voor de ander er te zijn. En wat hier wordt beschreven is de beschrijving van God en zijn woord aan de mensen.

### Sleutel tot succes

Ik wilde altijd alles uitleggen om mensen te laten begrijpen wat er gaande is, maar ik ben tot inzichten gekomen dat ik alleen maar mensen kan bijstaan en als ze het verhaal van geloof, hoop en vertrouwen willen horen om houvast in het leven te krijgen of inzichten in wat er nu gebeurt, dan kan ik er alleen maar zijn. Volharden met hoop dat is wat ik doe en laat zien.

De sleutel tot hun succes is doorzettingsvermogen. Ze zijn ergens mee doorgegaan terwijl de meeste mensen ermee ophielden. Het is vaak niet zo belangrijk hoe je aan iets begint, maar wel hoe je het afmaakt. En om goed af te ronden, moet je volhouden tot het einde.

Hetzelfde geldt voor ons geloof. We hebben allemaal verschillende achtergronden. We hebben allemaal verschillende verhalen over hoe we een leven met Jezus zijn begonnen. Maar we hebben allemaal iets speciaals gekregen. Toen we christen

werden, kregen we een nieuw leven, een nieuw hart en een nieuwe bestemming. Midden in een donkere wereld kregen we licht. Er werd ons hoop gegeven. Dat kan ik beamen door mijn ervaring.

Een deel van onze verantwoordelijkheid als christenen is niet alleen om te geloven, maar ook om te blijven volharden ondanks de uitdagingen van het leven. Zelfs als we alles in het leven verliezen, zullen we altijd Jezus hebben. Er is niets dat ons kan scheiden van Gods liefde.

Dat betekent dat we nog moediger moeten zijn om te volharden in het leven. De schrijver van Hebreeën moedigt zijn lezers aan vast te houden aan de hoop die hen is gegeven. We moeten nog meer aan deze hoop vasthouden, omdat we weten dat God trouw is. Hij zal zijn beloften vervullen als wij niet opgeven. Misschien heb je overwogen om God op te geven. Misschien worstel je momenteel met je geloof. Geef niet op. Houd vast aan de hoop die je hebt in Jezus Christus. Houd stevig vast aan de beloften van God. Als je blijft volharden, zul je de beloften en zegeningen van God ontvangen, hetzij in dit leven of in de hemel.

### Het pad van volharding

Het pad van volharding is een harde leerschool en vaak heb ik het afgelopen jaar op het punt gestaan om op te geven. Mijn leven en de weg door het leven is altijd het nauwe pad geweest, bijna onbegaanbaar en altijd een keer vaker opgestaan dan gevallen. Telkens weer als ik er volledig doorheen zat, kreeg ik opnieuw bemoediging en aanmoediging. Ik ben door hele diepe dalen gegaan, nooit geweten dat berg beklimmen zo zwaar was. Elke keer omhoog klimmen is een enorme inspanning en toch ben ik er gekomen. Ik kreeg de kracht en de moed om door te gaan, omdat ik steeds dieper in geloof en vertrouwen kwam. Ik wilde steeds terug naar wat ik had gehad en toch werd ik voortgestuwd. De deuren gingen niet open. Mensen om mij

heen ben ik al heel lang kwijt geraakt, die zijn uit mijn leven gehaald en ik heb geleerd om alleen te zijn, met mijzelf te zijn. Dit is zeker niet het leven wat ik me had voorgesteld, maar ik weet nu dat in de tijd waarin we als mensen leven, het leven een doel heeft. Jezus was ook niet voor zijn pleziertjes op aarde, Hij had echt een boodschap te brengen. Deze weg lijkt dezelfde weg te zijn voor mij. Velen kennen de uitdrukking; van het concert des levens kent niemand het program. Is dat zo?

### **Van het concert des levens kent niemand het program?**

Van jouw leven kan ik dat niet zeggen, wel kan ik zeggen dat het concert des levens zeker een program kent, namelijk de tijdscycli gebaseerd op de bijbel en de oude Hebreeuwse, Joodse feestdagen. Zo kunnen we leren van de geschiedenis en lezen wat ons te wachten staan, maar ook hier is de leer van slimme mensen aan het werkt. Want waar verwachtingen zijn en de hoop gevestigd op zijn terugkomst, zal de teleurstelling opnieuw enorm zijn. De bijbel is echt wiskundig, maar je moet wel het hele verhaal over de mensheid kennen en alles wat ons is aangedaan. Bo Polny [www.Goldforcast2020.com](http://www.Goldforcast2020.com)<sup>2</sup> is analist van tijd. Tijd berekend uit de bijbel, crypto, goud en zilver. Hij voorspelt niets, benoemd geen events, maar laat zien waar we rekening mee kunnen houden in welke tijdscycli. Hij bespreekt Amerika in zijn verhaal, omdat dit het beloofde land is. Het land van onbegrensde mogelijkheden, maar die door de meeste presidenten begrenst zijn gemaakt. Om te begrijpen de relatie is met Nederland in deze is een heel verhaal. Nederland is geen land, maar een bedrijf en bestaat bij de gratie van samenwerkingsverbanden. Nederland is weggeven door het vertrek van toenmalig koningin Wilhelmina aan Duitsland

<https://www.de-nieuwe-media.nl//het-tij-gaat-keren-van-de-eenzijdige-berichtgeving-van-de-msm/>. Maar als Amerika valt, valt Nederland én Europa mee, dat heeft met Shaeff-wetten te maken. Het geeft hoop en vertrouwen dat God in controle is over alles.

### **Keert Jezus spoedig terug?**

En terwijl iedereen denkt dat Jezus spoedig terug keert naar de aarde, moet het begin van de grote verdrukking nog beginnen. Ook hier buitelt men allemaal over elkaar heen. Jje kunt wel gedoopt zijn en denken dat je het evangelie hebt gevolgd, maar niets is garantie dat je wordt gehaald voor de grote verdrukking. We zien allerlei beelden waarin mensen ineens verdwijnen, maar ooit gehoord van CGI? Ook nu worden mensen voorgelogen zodat ze hopen op Jezus komst. Zeker is Jezus de koning in het koninkrijk der Hemelen en zal ook de koning der Aarde gaan zijn. Dat het nog niet zover is komt omdat het playboek/het script nog niet is uitgespeeld. Tot het einde van de Bijbelse openbaringen zal het spel worden uitgespeeld en geen mensenhand zal het tij kunnen keren. Mensen kunnen wel meewerken door geloof, hoop en vooral liefde te schenken aan God door Jezus heen en aan hun naasten. Om zoveel mogelijk mensen te redden en mee te gaan naar het duizend jarig vrederijk.

### **Aanbrengen van de dodelijke wond en het loslaten van de Satan voor de laatste keer**

Ik ben er voor mijzelf van overtuigd dat na massaal ontwaken het duister opnieuw zal opstaan en de mensen nog een keer zal verleiden. Ik hoop dat ik het mis heb. Dan kunnen wij als mensheid opstaan en eenheid vormen om in vrijheid te leven of in slavernij te blijven. Het is hetzelfde verhaal zoals eerder beschreven, als het redden

---

<sup>2</sup> Zijn presentaties zijn daar te downloaden en vrij verkrijgbaar

van de Israëlieten uit de slavernij uit Egypte, op het nippertje greep God in om ze laten zien dat Hij er altijd voor ze was. Het is exact hetzelfde spel van de geschiedenis, maar omdat weinigen dit kennen, de weg en de waarheid weten, is het een hele slechte film waarin wij mensen zelf onderdeel van zijn geworden. De film is levensecht en we kunnen de film zelf een goede afloop geven door eenheid te creëren.

### Waarom mensen eerst willen zien en dan geloven en als ze het zien geloven ze het niet

Dat is de fase van het ontwaken van de mensheid waarin we ons bevinden. In mijn leven zien mensen wat er gebeurt, maar geloven kunnen ze het niet. Mensen kijken met een eigen gekleurde bril naar de wereld en het eigen leven. Pas als ze zelf gaan ervaren in het leven dan gaan ze geloven en het zien.

De mensheid moert verbinden in eenheid gaan samen leven en het leven moet ze laten zien wat er werkelijk gaande is. En als mensen dat gaan zien dan kunnen ze het nauwelijks geloven. Dit gaat gebeuren als bekend wordt wat er met de kinderen en met dieren dan zal men zich verbinden in eenheid en zich tot God richten door Christus Jezus lichaam en zijn leven voor ons te eren.