

DE GESCHIEDENIS VAN DE  
MENS EN MIJN PERSOONLIJKE  
ERVARING OVER HET BIJBELSE  
VERHAAL VAN LEIDERSCHAP  
EN VERTROUWEN

aletta oosterhuis  
INSPIRATIOLUX Roden

Leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloven.

Dit gaat over het geloof in God en het vertrouwen in Jezus Christus. De wijze waarop Hij zijn leiderschap heeft opgenomen en uitgevoerd is voor mij het voorbeeld in mijn leven. De liefde voor de mensheid is zo groot dat het niet anders kan dan te vertrouwen. En toch is dit allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt voor de mens en zeker voor mij. Ik wil leren van het leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloven. De Bijbel verwijst naar 6000 jaar bestaan van de mensheid. Persoonlijk denk ik dat er voor ons al vele beschavingen hebben bestaan. Echter zijn deze beschavingen vergaan en weggevaagd uit het universum en uit de geschiedenis gehaald. En toch worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat het klopt, maar dat mag niet gezegd of bekend worden. Opnieuw heeft de mensheid dankzij God een nieuw leven gekregen en in de Bijbel staat het einde (openbaring) vanaf het begin geschreven. De Bijbel gaat over de huidige mensheid en zijn geschiedenis van de afgelopen 6000 jaar. Hoe het zit dan bij de mens in de relatie met God en Jezus? Het is anders dan geleerd en dan verwacht, want....

In het Oude Testament had het Joodse volk een heel andere relatie met God dan wij vandaag hebben. Omdat Adam en Eva tegen God in gingen, ontstond er een scheiding tussen de mensen en God. Zij hadden het tegenovergestelde gedaan van wat God hun had gezegd. Dat verhaal kent iedereen.

### Volgen van de voorschriften

Uiteindelijk gaf God Mozes een lijst met regels – de wet, tien geboden – waar zijn volgelingen naar moesten leven. Een relatie met God was gebaseerd op hoe goed gelovigen de wet volgden, zo staat in de bijbel geschreven. Om in het reine te komen met God, moesten ze regelmatig een reeks rituelen doorlopen en zijn lijst met regels perfect volgen. Volgen van leiderschap en

vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloven.

Veel mensen vonden het moeilijk om de Wet te volgen- en gingen hun eigen weg. Dat zie je om je heen. Iedereen creëert zelf zijn leven en geeft daar invulling aan. Ik noem het de maakbaarheid van het leven. Ver weg van eenheid en de uniekheid van ieder mens, zonder respect en ongefilterde mening, maar vol van oordelen over de ander. Nog altijd is het volgen van voorschriften voor mensen een enorme uitdaging.

Zelfs ongeacht de fouten die de mensen maakten, hield God nog steeds van zijn volk – en Hij wilde de zaken rechtzetten met hen. Dat is de reden dat God zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde stuurde, om als mens een volmaakt leven te leiden op aarde en de straf op zich te nemen die de mensen verdienden. Dit betekende voor mensen dat zij mochten volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloven.

Dankzij Jezus Christus hoeven we de wet niet langer volmaakt te volgen om in het reine te komen met God. In plaats daarvan vertelt Paulus ons in Romeinen: *Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered.*

*Romeinen 10:10 HTB*

<https://www.bible.com/nl/bible/75/ROM.10.HTB>

### Liefde en licht

Dankzij Jezus Christus is het veel eenvoudiger om in het reine te komen met God dan in het Oude Testament. Door het volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloven.

Als we geloven dat Jezus God is en ons geloof in Hem uitspreken, zijn we gered. Het kan soms moeilijk zijn om dit te geloven, maar dankzij Jezus Christus nodigt God ons uit in een relatie met Hem, precies zoals we

zijn. We hoeven niet perfect te zijn. We hoeven niets te doen om het te verdienen. Hoe eenvoudig het ook klinkt, we hoeven alleen maar bereid te zijn dit gratis geschenk van verlossing te aanvaarden. Wat hij heeft gebracht voor mij was leiderschap, de wijze van onderwijzen en geloof in het goddelijke in jezelf en in God door Jezus te accepteren. Een intens proces, zeker voor iemand die controle wil uitoefenen op de omstandigheden en vooral over zichzelf wat gaat over perfectie en zichzelf oplegt om alles goed te doen.

### **In de werkelijkheid is het hard werken alhoewel het eenvoudig lijkt.**

Uit ervaring kan ik zeggen dat zoals ik in voorgaande heb beschreven, zegt wat ik van mijzelf verwacht. Ik ben met veel vallen en opstaan, innerlijk werk, reflectie op mijzelf en bewustzijn geworden wie ik nu ben. Bewust worden van de illusie waarin wij leven en dat er veel meer is tussen hemel en aarde ben ik gaan geloven in God, de Bron, de Creator en het goddelijke in mijzelf. Ik ben gaan beseffen wat Jezus voor ons mensheid heeft gedaan en ik ervaar de kracht, liefde en moed. Ik ben Hem gaan volgen omdat het leiderschap van Jezus voor mij heel sprekend was. En door het lezen door de ogen van liefde en het grotere geheel te gaan overzien en realiseerde ik mij dat er zoveel meer is dan ons wordt verteld. Het vergt veel lezen, zoeken en vertrouwen op je innerlijke weten. En dat maakt het ingewikkeld in deze maatschappij. Want mensen vertrouwen alleen nog slimme mensen die ons misleiden

Ik heb in mijn leven ervaren dat er op onverwachtse momenten hulp was in moeilijke situaties. De roep van God is meerdere keren geweest, ik heb er niets mee gedaan. Juist omdat ik niet echt gelovig ben opgevoed en ik altijd dacht dat geloof gerelateerd was aan religie en je daarvoor naar de kerk toe ging. Tot het moment dat ik werd uitgedaagd en God mij als een Vader op de vingers tikte. Het is onbeschrijfelijk en het is een innerlijk weten

dat dit gebeurt. Ook al begon ik te lezen in de bijbel en ontwikkelde mijn geloof in God en de reden waarom Jezus Christus naar de aarde was gekomen. Volledig vertrouwen deed ik het niet. Het is een lange strijd geweest, want uiteindelijk gaat het over het loslaten van controle en angst om in volledige overgave en vertrouwen te gaan. Nu ben ik pas echt gaan volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloof. Geloof is kracht en religie is macht, dat is mijn lijfspreuk geworden.

Wat ik gedurende dit proces heb geleerd is dat wij mensen zelf de maakbaarheid van het leven zijn gaan opzoeken, zelf oordelen en veroordelen naar de maatstaven van onszelf en de opgelegde maatschappelijke verwachtingen en de programmering over hoe iets hoort te zijn. Ver weggedreven van het goddelijke en de bedoeling van het leven. *Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Here: leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker. Zij staan ver van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niets schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten Efeziërs 4:17-20 HTB.*

### **Mogen we dan doen wat we willen?**

Maar hoewel we de wet van Mozes niet langer hoeven te volgen, betekent dit niet dat we mogen doen wat we willen. Realiseer je alleen dat de wetten in het land geen richting geven aan het geloof, want daar gaat dit niet over. De wetten van de overheid gaan zelf tegen de wet en wil van God in, omdat ze niet zijn gedreven vanuit liefde voor het leven. Ze zijn gemaakt om de mens te beperken en bij het geloof vandaan te halen. Het volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloof, leert je wat het betekent om onder Goddelijke wet te leven, weg van

de wetten die vrijheid beperken en tegen de wil van God ingaan.

Het gaat niet over ik, jezelf en wat voor jou belangrijk is. Het gaat over waarde van je leven die direct raakvlakken en van invloed is op de mensen om je heen. Eenheid en juist niet uniformiteit. Uniformiteit gaat over allemaal hetzelfde zijn. Eenheid gaat over samenhang en ieders uniciteit.

Wij mensen zijn geneigd om overal direct een opvatting over te hebben en te oordelen over anderen, zonder te iemand te kennen en zich verdiept te hebben in het leven van de ander. Te toetsen aan hoe jij vindt dat iets moet zijn. Dat is wat uniformiteit is. Het gaat om volwassen worden en als wij op een volwassen manier kunnen omgaan met mensen en situaties dan zo staat beschreven in Efeziërs 4:14 HTB: "Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen".

### **Hoe is dit van betekenis in de huidige maatschappij?**

Dat is de situaties zoals ik nu in de huidige maatschappij ervaar, er wordt alleen nog maar gebouwd op de leer van slimme mensen en daarmee bedoel ik mensen die leiding nemen binnen de overheid, politiek en wetenschap. Als wij daarop blijven vertrouwen dan worden we continue misleidt, zoals heden ten dage gebeurt. De komende verkiezingen zullen echt geen verlichting brengen. En als je het ziet, zie je het, maar veel mensen durven het niet te zien. Mensen zoeken continue naar "leiders" die het wel voor hen gaan doen en de geschiedenis zal zich herhalen, dus doe je eigen onderzoek en je zult op het punt uitkomen die de wakkere mensen ook hebben doorgemaakt. Wetenschap die afhankelijk is van financiers die belang hebben bij een bepaald resultaat leidt tot misleiding. Volg het geld en de macht en je zult zien dat er pacts en overeenkomsten liggen in de macht van vier grote

internationale bedrijven. Mensen krijgen wat ze verdienen. Ze zullen als kleine kinderen blijven schoppen tegen alles wat er gebeurt, terwijl ze aan de andere kant hun eigen stem weggeven en continue van mening veranderen. Mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun daden en blijven de schuld op anderen schuiven. En dat is nu juist wat God en Jezus ons vertellen.

Als je volwassen bent en vanuit een hoger perspectief, zonder oordelen situaties gaat bekijken en je geloof en vertrouwen hebt in het goddelijke dan zie je wat er om je heen gebeurt. Dan kan je standvastig blijven in je overtuiging en vandaar uit vertellen en anderen inzichten geven.

Een goed voorbeeld zijn de mensen die nu wappies, conspiracy theorists worden genoemd. Dit is een kleine 5 % van de bevolking in Nederland die echt begrijpt hoe het zit. Zij hebben geprobeerd mensen bewust te maken, maar hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon niet langer schijnt?

En hoe standvastig deze mensen ook blijven in hun overtuiging dat Corona een gecreëerde pandemie was, de gevolgen van de injecties op het leven van mensen, dat Nederland wordt bestuurd door mensen die hun opdracht uitvoeren en geen moer om mensen geven, dit is precies wat wordt bedoeld in het bovenstaande uit de Efeziërs 4.

### **Blijven mensen dan in zonden leven?**

De bijbel voorzegt en legt veel uit, alleen er ontbreken vele delen van het geheel. Het geloof in God is heel echt, maar door dwalingen van het systeem, in dit geval de katholieke kerk, is de bijbel keer op keer herschreven. Alles om de mensen maar weg te houden bij hun eigen ware potentieel. Want wij belichamen de Christus, als wij allen eenheid vormen (Efeziërs 4). In de bijbel staan vele verwijzingen naar niet opgenomen geschriften en boeken. Er zijn veel meer evangeliën geschreven die niet zijn

opgenomen, omdat daar in de religies geen belang bij was. Het was zelfs een gevaar voor de kerken, want ook de kerken zijn een onderdeel van de macht en het verdienmodel. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de katholieken een kroeg naast de kerk hadden? Waarom biechten van de zonden bij de priester met een paar gebeden en rozenkransen weer opgelost waren? Ook het misbruik in de kerken werd weggepoets, vindt u dat niet opmerkelijk? Persoonlijk heeft dat bij mij altijd veel vragen opgeleverd. Misbruik werd eerst niet erkend, toen werden er een paar leiders van de kerk opgeofferd en er werd geld gegeven aan de slachtoffers om de doofpot weer te sluiten.

En waarom kan je volgens de kerk alleen geloof belijden door je aan te sluiten bij een religie? En dat terwijl Jezus wel volledig vertrouwde op God (geloof), maar zich nooit bezighield met kerkgenootschappen? Ik ervaar hetzelfde. Ik geloof in God, ik geloof in het bestaan van Jezus op aarde en zijn terugkeer naar de hemel en zijn terugkeer hier. Alleen zal dat anders kunnen zijn dan ook de gelovigen denken. Ik geloof geheel niet in religie of kerken. Ik hoef niet geleid te worden door de leer van slimme mensen die mij vertellen wat en hoe ik moet geloven. En waarom werd alles in de kerk zo inzettend zwaar aangezet als het ging om zonden belijden? Want wat zijn zonden? En is er wel iemand zonder zonden?

Ik werd gegrepen door een uitleg van Jezus Christus over zonden uit het evangelie van Maria Magdalena. Hij zegt hierin dat zonden eigenlijk niet bestaan. Het is de betekenis die de mens aan zonden geeft. Jij hebt zelf een innerlijk besef gekregen bij de geboorte en een weten over goed en kwaad doen. Het is niet God die jou misleidt, jij bent dat zelf. Het is een natuurwet die in werking treedt, namelijk de wet van oorzaak en gevolg die maakt dat zonden -of acties- door de mens gedaan gevolgen hebben. En de gevolgen hebben weer oorzaken en zo draai je jezelf vast in een kluwen. Je ziet het duister toenemen en vaak in momenten van uitzichtloosheid kiezen mensen het brede

pad, om uit de situatie te komen. Ze zoeken niet het licht, maar blijven in het duister.

Wij mensen geven gewicht aan zonden en definiëren dat graag. Ook hier geldt dat je je verantwoordelijkheid moet nemen over dingen die je doet en waarvan jij diep van binnen weet dat het fout is. Voor geld, roem en macht doen heel veel mensen alles. Ze gaan voorbij aan goed en fout en verkopen uiteindelijk hun ziel aan de duivel. *En als wij niet leren van zonden, het goede en het kwade doen dan bewijst degene dat hij bij de duivel hoor, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken (1 Joh.3 HTB).*

### **Gods liefde die ons samenbracht**

Ik heb in mijn leven mijn grote liefde mogen ontmoeten en dat terwijl allebei niet vrij waren. Hij is op mijn pad gezet om mijzelf terug te vinden. Dat voel je en dat weet je. Wij werden letterlijk naar elkaar toegetrokken en hebben ons hevig verzet, omdat het niet hoorde. Het leek onmogelijk en ingewikkeld en toch bleek het heel eenvoudig. Wij waren samengebracht om elkaar te leren wat onvoorwaardelijke liefde betekent, om te groeien door liefde en deze liefde te verspreiden. Deze onvoorwaardelijke liefde betekende heel open, eerlijk en oprecht zijn naar elkaar toe. Geen pijn te voelen als een ander iets wilde en jij niet. Geen verwachtingen hebben van elkaar en we wisten van elkaar waar wij stonden. Ik voelde dat wij beschermd waren en de liefde was zo groot, dat het buiten onszelf steeg. Heel bijzonder om te ervaren. Dit was een voorbeeld van volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloof. Het diende een duidelijk doel, wij voelden dat allebei en hebben elkaar mogen helpen om te groeien en te leren. Het is alleen niet uit te leggen aan de buitenwereld en daartoe was ik continue geneigd. Ik wilde vertellen hoe groots en mooi deze liefde was, maar dat wij nooit bij elkaar zouden komen en dat dit goed was. Wat heb ik mij en ons beschermd

gevoeld en de timing klopte altijd. Dat is geen timing zoals wij dat kennen gemeten in tijdstippen en tijd. Dat gaat op de juiste plaats en op het juiste moment zijn, zonder dat je daar invloed op hebt.

De liefde had de overhand, door God mogelijk gemaakt. In deze wereld ontbreekt het aan liefde, de wereld is gebaseerd op angst en waar dit duister schijnt is geen licht. En licht is liefde. Door een relatie met Jezus Christus worden we aangemoedigd om iedere dag meer op Hem te gaan lijken. Het is niet altijd gemakkelijk en we zullen niet altijd perfect zijn — maar net als een liefhebbende ouder die zijn kind leert lopen, is Jezus vergevingsgezind — Hij zal ons helpen als we gevallen zijn en ons aanmoedigen om door te gaan. Jezus is onbevooroordeeld, deed wat goed was vanuit liefde en leerde mensen te vertrouwen en te leven vanuit liefde. De kunst is om je geweten te volgen, want iedereen heeft in aanleg een feilloos gevoel over goed en kwaad. Als jij dingen doet die niet zuiver zijn dan speelt je geweten op, maar wij mensen hebben zo geleerd om dat te negeren, dat wij het intuïtieve deel, het spirituele goddelijke deel van wie we zijn, zijn vergeten.

### **De relatie met Jezus Christus is voor iedereen beschikbaar**

Wij zijn ver weggedreven van de betekenis van zijn komst en het geloof in God door Jezus Christus, want als wij niet zien dan geloven wij niet. En als wij het als mensen wel zien, dan kunnen wij het niet geloven. Dat geldt ook voor de leer van slimme mensen, wij denken dat slimme mensen het wel weten, maar als je ziet hoe wij mensen op een dwaalspoor zijn gezet door die slimme mensen, dan kunnen we nog niet geloven, omdat wij denken dat mensen niet zo kunnen zijn. Lees de geschiedenis van de mens in vertrouwen en geloof in God, pas dan begin je te begrijpen wat de mens zichzelf altijd heeft aangedaan. Het loont volgen van leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloof.

Als je geen relatie met Jezus Christus hebt, weet dan dat Hij van je houdt en je wil ontmoeten waar je ook bent. Hij verwacht geen perfectie. Neem even de tijd om Hem te vertellen dat je in Hem gelooft en vraag Hem om je leven te leiden.

Ik weet dat mijn leven wordt geregeld en geleid, dat voel je en dat 'weet' je. Ook voor mij was dat een absolute uitdaging, omdat het gaat tussen liefde in het hart, het innerlijk goddelijke weten en het rationele denken, zoals wij altijd hebben geleerd.

### **De tijd waarin we leven is een spel, georkestreerd door het grote plan van God**

Het belang van dit alles dat in de situatie waarin we nu zijn beland, de chaos en de oorlogen een bijbels verhaal is. Het is belangrijk dat mensen gaan beseffen dat er veel meer is tussen hemel en aarde en dat God, Jezus Christus en de Heilige Geest je redding zijn in de afloop van de eindtijd. Dat mensen gaan volgen in leiderschap en vertrouwen op Goddelijke liefde door te belijden en geloof en het zich eigen te maken. <https://inspiratiolux.nl/bijbelse-tijden-herleven-de-eindtijd/>

Wij leven in de eindtijd van deze 6000-jarige mensheid zoals wij dat hebben gekend en zijn spelers die in het spel van deze tijd opnieuw geschiedenis herhalen <https://www.youtube.com/watch?v=Si2k4olJMPo>. Het is niet de aarde die vergaat, het gaat om het behoud van de mensheid en de mens op aarde en voor het universum. Het gaat om onze ziel en ons DNA. Het is veel grootser dan wij mensen kunnen bedenken; Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen (Mattheüs 10:28 HTB).

Naast dat ik in God geloof en mijzelf volledig heb overgegeven en mijn leven wordt geregeld, geloof ik ook in de kracht van de aarde.

## Is dan alles bijbels?

De aarde is een levend organisme en zal ondanks dat de mensen haar hebben uitgeput terugslaan. Ik geloof ook in de kracht van de natuurwetten, alles wat je uitzend komt bij je terug, de wet van oorzaak en gevolg, en zo zijn er vele te benoemen. Het begint bij het besef dat de chaos in jezelf zit en jij dat uitstraalt in de buitenwereld.

Ik geloof heilig in de overleveringsverhalen zoals die door de indianen en de Aboriginals van generatie op generatie zijn doorgegeven. Dat geldt ook voor Afrikaanse stammen. Ik geloof in de kracht van de aarde en de eenvoud van het leven. Ik geloof zeker dat er veel meer mogelijk is met technologie dan wij nu kennen. Wat echter belangrijk is, is dat technologie bijdraagt aan het bestaan van de mens en niet zoals nu met A.I. de overname van het bewustzijn van de mens. De mens kan veel meer vanuit bewustzijn dan ze denkt en heeft geleerd.

Alleen van de geschiedenis kan je leren en dat zijn de westerse mensen volledig vergeten. Want de westerse samenleving bestaat in haar huidige systeem nog maar een 150 jaar en de huidige mensheid 6000 jaar. En daarvoor waren er al vele beschavingen voor ons.

God schreef het einde van het bestaan van de huidige mensheid al vanaf het begin in het eerste boek Genesis. Hij wist wat er ging komen en waarschuwde, maar zoals mensen zijn hebben ze geen oren om te horen en gebruiken ze de ogen niet om te zien.

God bless you all.

Aletta