



OP DOORREIS SAMEN MET MEZELF

Van tarotkaart naar de bijbel en de niet opgenomen
geschriften

ABSTRACT

Op doorreis in mezelf gaat het over het vervolg van mijn transformatie en proces van zelfbewustzijn. Ik wilde 'bewijs', ik wilde weten waar iedereen het over had in de spirituele wereld. Het meeste klopte wel, maar sommige zaken voelde voor mij niet goed. Zo ben ik ooit weggerend uit een cursus voor spirituele ontwikkeling, omdat het voor mij niet klopte en daarop kreeg ik antwoord, gevonden in de niet opgenomen geschriften en ook in de bijbel. Tarot- en orakelkaarten gebruik ik alleen voor mezelf in de communicatie met het universum, God en Jezus. Het klopt altijd, maar inzetten voor anderen zal ik niet doen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en ik ben uiteindelijk nog dieper in het geloof gegaan om te begrijpen wat er in de huidige maatschappij gaande is, wat de eindtijd betekent en de nieuwe wereld, de vijfde dimensie of anders gezegd het vreedrijk. En moet iedereen geloven in God om te kunnen ontwikkelen en de wereld mooier te maken? Dit onderzoek heeft geleid tot een diepere betekenis van wat er gaande is in de wereld om ons heen en mijn boodschap over de noodzaak van zelfbewustzijn en leiderschap te nemen over jezelf.

[aletta oosterhuis](#)

Op doorreis in mijzelf van tarot naar de bijbel en de geschriften die nooit zijn opgenomen.

Inleiding

Ik dacht dat ik mijn bestemming had gevonden na mijn reis van transformatie en zelfbewustzijn. Deze illusie bleek niets dan minder waar. Ik wilde meer weten, want ook al had ik veel gelezen over de vijfde dimensie, de nieuwe wereld, verandering van tijdperk en de cyclus 25.800 jaar van de aarde om de centrale zon van de Pleiaden beschrijft, waar kwam dat allemaal vandaan?

Wat ik zag in de spirituele wereld was dat vooral alles liefelijk mocht zijn, maar de weg van transformatie is een ruig pad, waarin vele levenslessen geleerd mochten worden. En leven leer je alleen door te leven. Je op paden te begeven die onbegaanbaar lijken te zijn, smal en nauw, waarin je niet weet waar je uitkomt. Onvoorwaardelijke liefde daar heeft iedereen het over, want dat moet toch fantastisch zijn! Mensen denken vanuit het eigen denkkader hoe dat eruit moet zien en dat is in het geheel anders dan je je kunt voorstellen. Onvoorwaardelijke liefde is vanuit liefde iemand helpen om de ziel en jou als mens te laten groeien door te confronteren met zichzelf. En net als met een geboorte gaat dat met horten en stoten, de weeën en de pijn. Het gaat altijd om jou! Dat kenmerkt ook mijn leven. Het brede en begaanbare pad heb ik nooit gekozen, de situaties in mijn leven en de keuzes die ik maakte waren veelal ontdekken, pionieren, rechtop blijven staan, vallen en weer doorgaan.

Onvoorwaardelijke liefde heeft mij geholpen door iemand op mijn pad te zetten die mij raakte, confronteerde, maar mij nooit veroordeelde. Dat is ook wat God doet als je Hem toelaat in je leven. God en iedereen in het universum is er altijd voor me, het wil alleen niet zeggen dat ik mijn eigen stappen niet hoeft te zetten. Af en toe krijg ik situaties uit te werken en aan te gaan die liefdevol

worden begeleid. Net zoals je een kind leert fietsen, je bent erbij om ze te begeleiden en op te vangen als ze vallen, maar fietsen zullen ze toch echt zelf moeten doen.

Er zijn verschillende eigenschappen nodig om op dit ogenschijnlijk onbegaanbare pad te blijven doorgaan. De bestemming die ik uiteindelijk dacht gevonden te hebben, bleek dus nog verder te gaan.

Spirituele praktijken

Wat mij opviel was dat er vele boeken, ontelbare cursussen, artikelen en kanalen waren die beschreven over de energieverhoging, verschuiving van de aarde in de tijdlijnen, de verschillende dimensies, het universum met onder andere de verschillende goden, aartsengelen, engelen en opgestegen meesters. Contact met overleden dierbaren, de overgegangene zielen. Iedereen spreekt erover, praat elkaar na en channelt zich suf en beschrijft dan alles, alleen de referenties staan er nauwelijks bij. Moet ik dan geloven dat alles zo zijn reden heeft en dat ik er maar op moet vertrouwen? Ik was echt wel geïntrigeerd en sommige zaken klopten voor mij ook echt wel, maar vele dingen klopten niet voor mijn gevoel en ik wilde graag bewijs. Ik vond het zeer interessant, maar dacht tegelijkertijd; wat zullen ze het daarboven het enorm druk hebben met al die mensen op aarde die alles willen weten om alvast te kunnen plannen van wat er komen gaat. Niets is wat het lijkt en toekomstvoorspellingen hebben voor mij geen waarde.

Vele mensen leggen tarotkaarten om toekomstvoorspellingen te kunnen doen, want weten waar je aan toe bent in een wereld waarin alles onduidelijk is en jij verlangens hebt geeft zekerheid. Ook ik heb me daartoe laten verleiden. Bij mij is er geen voorspelling uitgekomen en heel langzaam begon ik te geloven dat de toekomst niet vast stond. Toekomstvoorspelling kan van nul tot aan de middag. Het is een afleiding

van wat je echt te doen hebt, namelijk het hervinden van jou zelf in God en God in jou.

Ik heb me ook nooit begeven op het pad van medium, paragnost, of kaartlegger en toch heb ik een helder weten, - voelen en - ziendheid. Ik gebruik ik de kaarten wel, ik kan channelen, omdat Ik heb rechtstreeks toegang tot de Bron van God, maar ik wil altijd graag bewijs of het klopt. Toen ik me langzaam verder ging verdiepen, begreep ik dat Gods wegen ondoorgankelijk zijn. Ooit deed ik een spirituele cursus, waar ik letterlijk bij de derde keer heel erg beroerd en misselijk werd voor ik heen ging. Na de eerste keer klopte het voor mij al niet, maar daar stapte ik overheen. Nu ik nader onderzoek ben gaan doen werd mij duidelijk waarom. In het geloof van de Christus heb je geen tarot, astrologie, pendel of andere manieren nodig om te kunnen voorspellen. In de bijbel en in talloze andere geschriften die niet zijn opgenomen in de bijbel, wordt door God voorzegt wat komen gaat. Alle methoden zijn ontwikkeld om mensen op het verkeerde been te zetten en af te leiden van waar het werkelijk om gaat, jezelf vinden in God. En dat klopte zo bij mij, dat ik alleen om te communiceren met het universum een beperkt aantal kaartensets gebruik. Dat is mijn veiligheid en af en toe bevestiging van waarin ik me begeef.

Er moest dan ook een reden zijn waarom niet alles is geopenbaard en dat zag en las ik terug in wat er nu gebeurt in de wereld en wat verborgen is gehouden in de geschiedenis van de mensheid.

Uitdrukkingen en gezegdes als zo boven, zo beneden; de hemel op aarde en bijvoorbeeld wie niet horen wil die moet maar voelen, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg is een lijfspreuk geworden van mij, zonder te weten waar het vandaan kwam, maar het klopt zo ontzettend voor mij.

Mijn nieuwsgierigheid ging verder, ik wilde weten waarom mensen bestaan, wat dat inhield en wat de bedoeling van het menselijke leven ooit in de oorsprong (in den beginne) had.

Door de steeds groter wordende onzekerheid die het leven op dit moment met zich meebrengt voor veel mensen, waarin de ene crisis volgt op de andere en dat wat we te horen krijgen is dat we nog harder moeten werken en meer belasting moeten betalen, dus meer en werken en minder geld om te voorzien in het dagelijkse bestaan. De dreiging van voedseltekorten, energiebronnen die uitgeput raken en elke bron van angst die leidt tot bedreiging van het bestaan, zie ik om mij heen wie en wat mensen geworden zijn. Mensen leven vooral om te kunnen overleven en door angst gedreven vertrouwen ze meer en meer op anderen, als het ze maar redt van hun eigen ondergang. En zie hier het gevaar.

Ik weet inmiddels genoeg van de matrix en het systeem waarin we leven ben ik gaan vragen waarom in het nu zoveel zaken gebeuren? En als er dan een God is waarom helpt hij ons niet? Ik ben geleid naar de bijbel, waarvan ik inmiddels wel wist dat de vertalingen niet altijd goed waren weergegeven en dat er ook ontbrekende delen waren. En ook vond ik andere niet opgenomen boeken en geschriften die wel zijn verwerkt, maar niet zijn geopenbaard.

Om toch ergens te kunnen beginnen ben ik gestart in het boek de openbaringen, want daarin staat het verhaal van de eindtijd, de grote verdrukking en alles wat zou gaan komen. Ik was ook op een bepaalde manier op zoek naar antwoorden en houvast. Dat had ook te maken met mijn andere zoektocht, namelijk onderzoeken wie toch die 144.000 uitverkorene waren, want dat ik er een ben, dat is in mijn laatste fase van de transformatie wel duidelijk geworden en ook heel duidelijk gemaakt.

Leiding

Zoals dat altijd bij mij gaat krijg ik de informatie op mijn pad die ik nodig heb en vandaaruit zoek ik weer verder en zo doe ik veel kennis op. Al snel werd mij duidelijk dat concrete antwoorden niet zijn te vinden in de bijbel. De bijbel is een boek vol symboliek en numerologie, die zich lijkt af te spelen in het verleden. Ik had iemand gevonden op YouTube die mij echt heel concreet in zijn filmpjes kon uitleggen hoe het zat met de eindtijd waar men het over had. Om dat te begrijpen is het van belang om iets van de geschiedenis te begrijpen zoals beschreven in de bijbel. Het heeft een directe relatie met de nieuwe wereld waar de spirituele wereld het over heeft. Alleen wordt het in de bijbel het vreedrijk genoemd. Een 1000- jarig tijdperk waarin vrede onder het koninkrijk van Jezus Christus zal heersen.

Nu kreeg ik het idee dat de overgang naar een nieuw tijdperk, waarin liefde, vrede en saamhorigheid, zoals door mensen in de spirituele wereld wordt uitgedragen een glad verlopen overgang zou zijn. Je moet in de positieve tijdlijn gaan zitten en al je karma hebben verwerkt, geloven in jezelf, want jij bent het universum en hebt het goddelijke zelf in je, en dan ben je er!

Persoonlijk kan ik hier niets mee, het is mij te vaag. Positief denken is belangrijk, maar de realiteit weergeven en in het oog houden is noodzakelijk, anders raak je opnieuw teleurgesteld ten gevolge van verwachtingen.

Er zijn zeker elementen in die belangrijk zijn die helpen om te groeien en mee te gaan, maar je zult zelf het proces wel moeten doorlopen om zover te kunnen komen en om samen verder te komen. Ik heb dit het proces van zelfbewustzijn genoemd en het nemen van leiderschap over jezelf.

Mijn doorreis

In het proces van zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf, ging het over Me, Myself and I. Niet om mij als persoon, maar wel om wie ik in de kern was en wat ik te geven had en heb. Door dit proces heb ik een radicale verandering doorgemaakt in mijn geloofsovertuiging. En dat.... Had ik nooit kunnen bedenken. Leiding vanuit het universum is echt en het is inderdaad zo boven, zo beneden. Er is een wereld die bestaat, maar wat door ons niet wordt gezien met het blote oog. En ja, nuchterheid zegt dan: "Als je het niet ziet, is het er ook niet." Voor een nuchter type die graag de controle over zichzelf heeft en externe factoren beïnvloedt om grip te houden kan ik u verzekeren dat dit een groot gevecht voor Me, Myself and I is geweest.

Het heeft geresulteerd in begrijpen wat ons nooit is verteld, dat de wereld zo boven, zo beneden is, in vertrouwen in mijzelf en in God en goddelijke energie. Hiervoor heb ik wel opnieuw een paar maanden van onderzoek achter de rug om te begrijpen waarom er gebeurt in de maatschappij en in de wereld wat er gebeurt, want niets gebeurt zonder reden.. Maar als je je onderzoek doet en verder kijkt dan je neus lang is, dan rijzen je haren te berge, hoe we worden gegijzeld in een systeem die nooit de bedoeling is geweest voor de mensheid en ver afstaat van de werkelijke reden van ons bestaan, én het bestaansrecht van de mens. We hebben het echter wel met elkaar gecreëerd door onze eigen macht uit handen te geven aan bijvoorbeeld de kerkleiders, aan de wetenschap en aan de zogeheten leiders van de overheid. En daarmee hebben wij zelf, omdat ons dat ook zo geleerd is, de macht over onszelf buiten onszelf gelegd. En ook al geloof ik in God, in het universum, ik heb me altijd wel afgevraagd: "Als God liefde is waarom moeten wij hem vrezen?" En waar is Hij nu we Hem zo nodig hebben? En ik heb me vaak de vraag gesteld waarom de kerkelijke

instituten zo belangrijk werden gemaakt, want ik vond wel wat van hun prediking en uitdraging van het woord van God. Als je ze mag geloven is er geen mens zonder zonden en dat is naar mijn idee ook een utopie. Angst over de gevolgen hiervan werd gezaaid, zo heb ik dat beleefd als kind. En mensen die geloofden (uiteraard niet iedereen, maar dit is het beeld wat ik altijd heb gehad), waren gelovig op zondag en voor het eten, net als **kortjakje**, en op maandag volgden ze de eigen agenda als hun dat beter uitkwam. Ik heb op een christelijke school gezeten en heb weleens gezegd:” op de openbare scholengemeenschap belijden ze beter het woord van God dan hier”.

Pas als mensen op de afgrond staan vinden ze steun in het geloof en het geloof vast te houden als ze uit het dal zijn geklommen met hulp waarom ze hebben gevraagd, dan mensen vaak vergeten wat Hij heeft gebracht. Ik heb nooit veel met het geloof gehad, door deze ervaringen. En toch...

Kreeg ik door middel van mijn eigen onderzoek vele antwoorden en de boodschap die voor mij belangrijk was en ik mag delen. Ik wist dat ik wat te vertellen had, maar eerlijk; de berg was te hoog en er waren te veel bergen. Iedereen die mij kent zal verwonderd zijn dat ik geen boodschap durf uit te dragen, daar heb ik nooit voor gevreesd, maar nu? Dat heeft alles te maken met de volgende berg; een boodschap naar de wereld brengen waarvan niemand kon vermoeden dat ik dit zou gaan zeggen en wat zullen mensen daarvan gaan zeggen?

De bijbel en de niet opgenomen boeken en geschriften.

Toen ik begon te lezen, viel ik van het ene in het andere en was verbaasd en in het begin kreeg ik meer vragen dan antwoorden. Er vielen mij zaken op, waar ik absoluut niet achter kon staan en vanuit mijn eigen bewustzijn klopte er zaken niet, zoals ze

stonden beschreven. Een van de belangrijkste vragen die bij mij opkwam was: “Als God liefde is, waarom zullen wij Hem dan vrezen?” Als je echt begrijpt wat wordt bedoeld, dan zou ik Hem inderdaad vrezen als jij zelf heel goed weet dat je dingen hebt gedaan die jouzelf constant centraal zetten, het grote ego zeg maar. Je zuivere geweten die niet zo zuiver meer is en wat jezelf wel weet, maar zult moeten erkennen en toegeven dat je ‘zonden’ hebt begaan. Uiteindelijk zit jij jezelf in de weg, of je nu in God gelooft of niet.

Ik weet wat ik in mijn leven heb gedaan ten goede van de mensheid en de mensen en heb altijd mijn pad van rechtvaardigheid gelopen. Ook ik ben af en toe van het pad afgeweken en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar ik ben altijd trouw gebleven aan mijn authentieke zelf. Dat ben ik pas achteraf gaan beseffen. Ik ben een gever aan iedereen, behalve aan mijzelf. Inmiddels heb ik dat geleerd, maar makkelijk vind ik het nog altijd niet. Ik heb graag dat anderen het goed hebben en ik red me wel. En dat is exact waar het om gaat. Dit is het Christusbewustzijn en begrijp inmiddels de inhoud van de bijbel en ook al staat alles er niet in, de rode draad is zeker te volgen en de symboliek is ingewikkeld, maar als je het ziet, heb je het door.

Inmiddels ken ik de betekenis van de 144.000 waarvan ik deel uitmaak en dat geeft een mooie, maar pittige taak. Ik ben echt letterlijk geroepen om mijn taak uit te voeren.

Een van de zaken die mij opvielen in de bijbel, waren uitspraken over vrouwen. De vrouwen in de bijbel hebben niets te vertellen en dienen zich ondergeschikt te maken aan de man. En van gelijkwaardigheid was al helemaal geen sprake. Daar kan ik mij niet in vinden en ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit zo is bedoeld in den beginne en als doel van mensheid. Ik geloof in gelijkwaardigheid, de

kern is inmiddels wel dat de echte betekenis van gelijkwaardigheid is verdwenen in de huidige maatschappij. In de gnostiek, evenals in het evangelie van Maria Magdalena, ja die is er, vond ik mijn antwoorden.

En zo ben ik door heel veel heengegaan, om een compleet beeld te krijgen van wat geloof betekent voor de mensheid en de eindtijd. Het vrederijk en/ of de nieuwe wereld.

De kern van de Bijbel

Allereerst wil ik meegeven dat ik echt heb geleerd dat in ieder van ons zit God en wij zitten allen in God. We kunnen alleen beter niet voor God spelen en alleen gaan voor onze eigen rechtvaardigheid. God is het universum voor mij en bij Hem zijn vele zielen in allerlei gedaantes, zoals ook in de Bijbel staat beschreven, de wereld boven is net zoals hier op aarde.

De kern van de Bijbel is Gods liefde voor al zijn creaties op de aarde. Goed én kwaad, want als je de hele geschiedenis kent van het universum (dat gaat veel verder dan het bestaan van de aarde alleen) dan pas kan je gaan begrijpen waarom in feite iedereen 'slachtoffer' is van de huidige tijd waarin we leven, al is dat ook een keuze. Het gaat je voorstellingsvermogen echt voorbij dat kan ik je verzekeren.

De bijbel en vele andere geschriften beschrijven het verleden in het NU en vanuit het verleden naar de voorzegging in de toekomst. Met andere woorden God wist wat er ging komen en heeft dat laten optekenen.

Terug naar de mensheid. Mensen hebben in hun bestaan heel wat aangericht en niet geluisterd naar wat God te vertellen had. Mensen wilden hun eigen wil doen en dat terwijl het bestaan hun is gegeven. Iedere keer heeft God dit vergeven, omdat Hij doet wat Hij zegt. Het gaat over zijn betrouwbaarheid, zijn belofte en

rechtvaardigheid aan de mensen. Zie de overeenkomst met wat jij te doen hebt om jezelf te vinden? Juist nu! En dat staat beschreven in Lukas 21: 34-36.:

- Schenk aandacht aan uzelf
- Zorg dat uw hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en drinken en zorgen des levens.
- Als Hij zal komen over allen die over het hele aardoppervlak wonen, blijf dan wakker en smeeek of u mag slagen om te ontkomen aan al deze huidige dingen waar u mee wordt geconfronteerd.

Dit laatste zal ook jij in je eigen leven wel herkennen en in je eigen geweten.

Nu had ik zelfbewustzijn zelf bedacht, omdat dat door mijn ervaringen steeds belangrijker leek te worden. En zelfbewustzijn gaat gepaard met leiderschap nemen over je eigen leven. Toen ik daar over begon te lezen en te begrijpen wist ik dat ik het echt hierover mocht hebben. Niet alleen zijn de bijbel en allerlei andere geschriften mijn bron, maar ook in de wetenschap als filosofie, integrale psychologie en sociologie wordt bevestigd hoe wij als mens zijn gaan leven, ver weg van de bedoeling en dat wij onszelf als persoon steeds belangrijker zijn gaan maken. Het draait om ego en onvoldoende om wie je werkelijk bent, Me, Myself and I.

Een Schriftgeleerde ben ik niet, maar de kern van het geloof en de bedoeling van God met de mens is mij wel duidelijk geworden. En ik heb mensen echt een boodschap te geven. Een boodschap van hoop en leren naar jouw waarheid te leven vanuit het zelfbewustzijn.

Geschiedenis in vogelvlucht

Het verraad van Jezus door zijn eigen discipelen en jaloezie van Petrus ten aanzien van Maria Magdalena zijn als een rode draad door de geschiedenis heen gelopen en nog altijd is jaloezie onder de

mensen een aanwezige emotie. De reden van Jezus aan het kruis heeft ook zijn geschiedenis, het staat symbool voor het offeren van Gods zoon ten behoeve van de zonden van de mensen. Het opstaan uit de dood betekent dat het mensenleven na de dood niet ophoudt te bestaan. De ziel leeft verder. Ongetwijfeld zal hier meerdere uitleg voor gegeven en gepredikt zijn. Voor mij betekent dit dat we keer op keer de kans krijgen om te leven zonder onszelf centraal te stellen vanuit het ego en tijd te besteden aan ons geweten. De kruisiging heeft geleid tot het opnieuw aan de mens aanbieden om te leven naar Gods wil en wet en opnieuw hebben mensen gekozen om hun eigen weg te gaan.

Dat zie je in de hedendaagse maatschappij terug, want iedereen gaat zijn eigen weg, op eigen kracht. Mensen zijn vooral bezig met het oprichten van hun eigen gerechtigheid en sussen hun eigen geweten, terwijl ze vaak wel beseffen dat het niet klopt met wat ze doen.

List, leugens en bedrog

Ook daarover word in de bijbel en de geschriften uitgebreid over geschreven en het is al begonnen met het ontstaan van de eerste mens. Ook hier zit een geschiedenis aan vast en er zijn vast allerlei verklaringen voor. Belangrijk om te begrijpen is dat de situatie zoals die nu is op de wereld en in onze nabije omgeving het gevolg is van de hemelse oorlog. Ik had er wel over gelezen en gehoord, maar ook weer zonder bron. Ons wordt niets verteld en toch zijn er veel mensen op de wereld die erover spreken. En ook de oorsprong vond ik terug in Openbaring 12:7,9,12. In de hemel brak de oorlog uit tussen Aartsengel Michael en zijn engelen. Zij stredden tegen de draak (Satan/ Gevallen aartsengel Lucifer) en de demonen (gevallen engelen). Uiteindelijk verloren Satan en zijn leger deze oorlog en werden op de aarde geworpen vanuit de hemel. Hij heeft hier veel schade aangericht en is tot op heden ten dage nog bezig. List,

leugens en bedrog naar de mensen zijn de kern van zijn werkzaamheden. Hij verleid mensen met carrière, roem, geld en macht om zo hem te dienen en te eisen dat zij offeren. Vele stammen hebben dieren geofferd en ook kinderen. Denk daar maar eens over na. Het is aan u om verder zelf onderzoek te doen. Het is ze om de ziel te doen en dat komt niet zomaar uit de lucht vallen vanuit mijn kant. Helaas heeft mijn eigen ervaring geleerd hoe ze te werk gaan en het is echt verschrikkelijk en dan druk ik me nog netjes uit.

Het gaat nog veel verder in de oorsprong van het ontstaan van het kwaad, dat is wat ik tot me heb genomen en gelaten.

Wij weten veel niet, er is geschiedenis verdwenen, Bijbelboeken vervalst of verdwenen (is al aangetoond) en er zijn nog veel meer geschriften die aanwijzingen geven voor het bestaan van de hemel op aarde. Maar dat wordt niet verteld. Ook wat je nu ziet gebeuren in de wereld is een kant van het verhaal. Dat is al eeuwen lang zo en als de oudere generatie naar het hiernamaals gaat, vertrekt het verleden en de geschiedenis mee. En toch is er een mooie boodschap te vertellen.....

De enige manier om mensen inzichten te geven is, enerzijds het verhaal vertellen, maar als mensen niet geloven en de bijbel als een geschiedenis zien en de teksten te letterlijk nemen, dan komt het niet aan. Een realiteit is echter dat alles is voorzien en staat beschreven, zo ook de gevolgen voor mensen op aarde ten tijde van de val van Satan. Deze laatste dagen worden benoemd in (2 Tim 34), waarin wordt beschreven dat God binnenkort een einde maakt aan Satans invloed op de aarde.

Je kan dit geloven of afdoen als verhaal en sage. Dat is aan jou, maar de kern is dat wij als mensen geen oorlog nodig hebben, geen systeem nodig hebben en vrij van zonden naar de wetten van God kunnen leven. Deze wetten zijn de afspraken die je

maakt als samenleving. En ook al zegt men de meeste mensen deugen, heb dan ook het vertrouwen in de mens. En dat ontbreekt in de maatschappij en de samenleving.

De huidige maatschappij

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En als vertrouwen eenmaal is geschaad komt het niet zomaar terug. En ik weet dat mensen het niet willen horen, maar de corona vaccinaties hadden niet het doel wat werd verteld door de overheid, ook dat staat beschreven. En er zijn vandaag de dag zoveel crisissen te benoemen waarbij het geen toeval meer kan zijn en het land met een bewust doel naar de afgrond wordt gebracht. En toch lijkt het alsof wij blijven vertrouwen, of wordt dat ons voorgespiegeld?

En zo is er onmenselijk veel te zeggen over hetgeen de mensheid heeft ondergaan, daar ga ik niet aan beginnen, omdat u dan zeker denkt dat ik van padje af ben. Het tegendeel is waar. We zijn gaan geloven dat we een systeem nodig hebben om te leven en daar zijn belangen mee gemoeid. Ik heb daar ook lang in geloofd, maar daar waar de belangen leidend zijn, zal eerlijke handel niet ten toon worden gespreid. Macht, belangen en werken vanuit een systeem waarin controle centraal staat, gaan hand in hand en kijk maar naar de privatisering in veel sectoren, heeft dat er toe geleid dat de prijzen laag bleven door concurrentie, zoals gezegd? Nee, integendeel. De markt drijft dan wel de prijzen op, dan wel het volume, ten einde winst te kunnen maken.

Denk maar eens aan al die oorlogen, die miljoenen levens hebben gekost en landen hebben verwoest. Het westen gedraagt zich de laatste 125 jaar zeker als meester en heer en bepaald wat goed is voor u en andere bevolkingen en landen. Het ging altijd om het behoud van de petrodollar, de grondstoffen als edelmetalen en het geloof. Denk er maar eens over na! Oorlog kent

belangen aan twee kanten, handel dus. Als er geen oorlog meer zou zijn gaat een hele handel failliet en de top heeft daar geen belang bij. Hoe zou u het vinden als Afrika binnentrok en ons land kapot schoot omdat zij vinden dat wij het niet goed doen en het aardgas af zou nemen? De farmacie heeft belangen bij ziekte, want met ziekte verdient je geld. Gezondheid levert niets op. Ik heb ooit eens gekscherend gezegd tegen iemand dat de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie een pact hadden gesloten, om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen verslaafd en ziek zouden worden. Er werd tegen mij gezegd: "dat, durf jij hardop uit te spreken!" en inderdaad toen klopte dat, ik zag wel een intense toename van het aantal chronisch zieke mensen en dat vond ik opmerkelijk.

Verplaatsen in anderen is niet het sterkste punt van de mens, het achternalopen van de zogeheten leiders wel, al is er een aantoonbaar verschil tussen de bevolkingen van de landen. Als je kijkt naar Frankrijk daar staan mensen met elkaar ergens voor en zijn bereid te vechten voor menselijkheid. Ooit was de start van de revolutie in 1789 en als we kijken naar anno 2023 dan lijkt er een nieuwe revolutie te ontstaan. In mijn beleving zijn Nederlanders of naïef, of zo verdeeld dat ze niet meer bereid zijn met elkaar op te staan of medeplichtig aan de situatie in de wereld. Zeg het maar, ik hoef gelukkig niet te oordelen. Wij wijzen graag naar de ander en tegelijk schenken we het vertrouwen te makkelijk en geloven we anderen te veel op onze blauwe ogen. En geven daarmee onze eigen vrije wil uit handen. Ga uw eigen onderzoek doen, want dat is belangrijk. Geloof niet direct alles wat wordt verteld, want wat we moesten weten hebben ze ons allemaal laten zien. Alleen je ziet het pas als je het doorhebt.

Tegelijkertijd is dit de laatste keer dat ik hier over vertel, want het doet er niet meer toe. Ook dat is een boodschap. Of je nu het

gelooft of niet, de kern gaat erom dat je gaat werken aan jou zelfbewustzijn, zoals beschreven, om mee te kunnen naar een nieuwe wereld, want dat is ook duidelijk, die komt en je kan alleen jezelf redden en meegaan.

Geloven in God of niet?

Of je nu geloofd in een God, Godinnen of helemaal niet, de kern is dat als jij in je eigen Goddelijke zelf gelooft je een stap in de richting zet, want God zit in iedereen en iedereen zit in God. Belangrijk is dit te erkennen en naar gaan leven. Het gaat niet om jou als persoon, om te laten zien wat JIJ allemaal hebt gedaan, maar het gaat om het onzichtbare van wat jij hebt gedaan. Ik heb veel goede dingen gedaan in mijn leven, dat weet ik, het was zichtbaar voor anderen, maar de erkenning kreeg ik niet. En dat deed zeer kan ik vertellen.

In mijn tijd dat ik het NWG heb opgericht in Nederland, was er iemand die tegen mij zei: "Jij zult al het werk verrichten, maar niet de erkenning krijgen." Het klopte als een bus, maar deed wel zeer, want ook ik wilde laten zien waar ik toe in staat was, dat heeft ieder mens af en toe nodig om bevestigd te krijgen.

Dat mensen het wel zien maar niet erkennen heeft alles te maken met ego en jaloezie van anderen. Ik ben eraan gewend geraakt en dat ik mijn werk doe, vanuit mijn rechtvaardigheid en te goeder trouw ben, daarvoor krijg ik de erkenning uit de hemel en dit is het allerbelangrijkste!

Mijn zoon gelooft niet, (ook de anderen niet), maar hij (en ook mijn andere twee) heeft heel duidelijk de waarden van het Goddelijke in zich. Hij is rechtvaardig, eerlijk en betrouwbaar. Trouw aan zichzelf en is echt authentiek. Met hem heb ik gesprekken die gaan vaak over het bestaan van de mens en het ingrijpen in de natuurlijke staan van zijn, de maakbaarheid van het leven en voor God spelen. En dan

blijkt dat wij er hetzelfde instaan, ieder vanuit zijn eigen zienswijze en kennis. Dat is het Christusbewustzijn. Het gesprek hierover is zo belangrijk en dat doe ik met eenieder en we zoeken samen naar antwoorden die voor iedereen acceptabel zijn vanuit zijn of haar geloof en beleving.

Christusbewustzijn

Alles wat je doet en zegt komt vanuit rechtvaardigheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid en dat is echt van grote waarde in deze huidige tijd. Wij houden heel stevig vast aan het hebben. Bezittingen, vasthouden aan mensen, systemen en wat is. Je hebt in principe niets nodig, een plek om te slapen en levensmiddelen om te kunnen leven zijn belangrijk en werk om dit te kunnen doen, maar alles wat we doen wat leidt tot vergaren van meer en beter niet. Waarom ik dit vertel, omdat het van evident belang is om je te realiseren dat de maatschappij en de wereld zoals we die kenden nooit meer zal terugkomen. We worden geleid naar een andere wereld.

Dat is de verandering van het tijdperk waar velen het over hebben, het vrederijk in de bijbel genoemd en in de spirituele wereld de vijfde dimensie. In dit tijdperk eren we de aarde, ons huis en leven we met elkaar samen. Ook in de energie is het merkbaar dat er verschuivingen gaande zijn en zijn meetbaar (kwantumfysica), We worden hier alleen niet van op de hoogte gebracht omdat daar geen enkel belang bij is. Om mee te gaan in deze wereld is het werken aan zelfbewustzijn, Me, Myself and I belangrijk en een must.

Door eerlijk naar jezelf te zijn, te kijken waar jouw verborgen agenda's zitten, wat jou belemmert om vrijuit in jou waarheid te gaan staan en hoe jij het vertrouwen in jezelf kan krijgen en houden. En in wie geloof jij? In een rechtvaardige God, een rechtvaardige Jij? Het gaat erom dat jij leeft vanuit rechtvaardigheid, eerlijkheid en openheid, en betrouwbaarheid nastreeft in oprecht en

waarachtig zijn. Dat je de moed en de kracht hebt om jou (zuiver) geweten te volgen en voor jouw waarheid te blijven staan. Maar als je meent op de grond van de wet jouw gerechtigheid te kunnen krijgen dan dient de wet er alleen maar toe om jezelf belangrijk te maken (Rom.9: 30). En al gaat het om Me, Myself and I, de crux zit erin dat het niet gaat om jezelf tot een belangrijk persoon te verheffen, maar om een mens die recht doet en er is voor anderen als zij dat nodig hebben.

Dit vraagt om ieder oordeel en veroordelen van de ander, goed of fout, achterwege te laten en dat is echt een grote uitdaging in de maatschappij die bestaat uit tweespalt en polarisatie. Er is maar één die uiteindelijk een oordeel kan vellen over de mens en dat is God en de mens over zichzelf. Alles wordt gezien en dat is een belofte. God is gerechtigheid daar kan je op vertrouwen, ook al is dat intens moeilijk.

Het helpt mij om te vertrouwen op God en Jezus te volgen. Daarmee leg ik niet de verantwoordelijkheid bij de ander neer. Ik heb zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn handelen, maar ik word wel geleid. Het is voor mij fijn om van me af te kunnen praten, ook al lijkt ik in het luchtledige te praten, dat is voor mij niet. En het mooie is; het is voor iedereen beschikbaar, het kost niets, het levert echt veel op. We zijn wel Nederlander hé?

Gerechtigheid

Je ziet in onze maatschappij dat er alleen maar wet- en regelgeving bijkomen en soms staat alles zo haaks op elkaar dat het niet meer uit te leggen valt, laat staan te begrijpen. Dat er afspraken zijn in de samenleving is een ding, maar de wetten zorgen ervoor dat er geheerst wordt over een ander, maar wie bepaald wat goed voor mij is? Dat kan maar een iemand bepalen en dat ben ik, vanuit Me, Myself and I. Ik houd me aan de afspraken die we maken en trek me terug als ik daar niet achter kan

staan. Dat zijn de keuzes die ik maak en inmiddels kan ik uit ervaring zeggen dan ik de hulp krijg uit het universum van God, als dat nodig is in mijn leven, zelfs in mijn levensonderhoud word ik voorzien. Ik ben gestopt met interim-management en heb gekozen om een jaar aan mezelf te werken. Inmiddels ben ik zelfs een paar maanden verder, waarin ik hard werk aan mijn ontwikkeling, maar geen rode cent heb verdiend en toch weet ik dat het goed komt, zelfs met de belastingaangifte voor de deur.

En ook al ben ik me heel bewust van de steun en support van God en ieder in het universum, toch vind ik het intens moeilijk om de boodschap van Goddelijke liefde naar buiten te brengen. Want wat voor mij waarheid is en heel echt, daarvan weet ik ook dat anderen hier heel anders naar kijken. En toch een gewaarschuwd mens telt voor twee en niets doen is geen optie meer voor mij. Vandaag is de dag dat het gekomen is om naar buiten te gaan. Ik breng wat ik moet brengen en iedereen kan er mee doen wat hij/zij wil doen. Mijn boodschap: "Don't shoot the messenger!" bedenk en vooral voel voor jezelf of er voor jou een kern inzit waarmee je aan de slag kan.

God oordeelt anders dan de wet. Voor Hem is er maar een gerechtigheid die geldt en dat is Christus. Christus en de wet, Christus en de eigen werken, Christus en de eigen gerechtigheid sluiten elkaar volkomen uit (Rom.10:14).

Vergeven

De belangrijkste boodschap in de bijbel voor de eindtijd is vergiffenis. Oprecht berouw van de mens en daarvoor vergeving vragen aan jezelf, God en Jezus. Iedereen doet weleens dingen in zijn leven die niet helemaal in overeenstemming zijn met de wetten van God en wat je diep in je hart wel weet. Je geweten komt in de knel en je zoekt een uitweg over hoe je de situatie kan veranderen ten voordele van jezelf. Vaak

geef je de ander die betrokken is de schuld, omdat het mens eigen is eerst de schuld bij de ander neer te leggen, voor we naar onszelf kijken, naar Me, Myself and I. Je zoekt je eigen gerechtigheid, want je vindt dat je daar recht op hebt. En daar gaat het juist niet over. Het gaat over je eigen inzichten en nederigheid die je door toedoen van jezelf hebt veroorzaakt. Zie jezelf niet als slachtoffer van de omstandigheden, hoe moeilijk dat ook is. Als je dat erkent en je hebt oprecht berouw van datgene wat is gebeurd, vergeef jezelf, de ander en je onderwerpt je aan de gerechtigheid van God en van jezelf.

Vergeven gaat altijd over jezelf, want als jij jezelf vergeeft dat je hebt gehandeld in situaties zoals je hebt gehandeld, dan haal je de lading eraf. Nu hoor ik iedereen denken, ja hoor en met misbruik, moord of mishandeling dan? Juist dan mag jij jezelf vergeven, want was jij op dat moment bij machte om iets te doen? In deze situaties zoeken de mensen en de omgeving de oorzaak wel bij zichzelf. Het gedrag en de daad die de ander heeft gedaan met ernstige gevolgen is jou niet aan te rekenen! En ook al vragen we als mens om gerechtigheid ten aanzien van de ander, ook dat is niet aan ons.

Je bent heel krachtig als je jezelf kan vergeven en daarna handelt naar je eigen zuivere geweten. Vergeving vragen en vervolgens hetzelfde doen, dan schiet je jezelf in de voet en de gevolgen zullen aanzienlijk zijn.

Wat je ook doet, hoe goed je doet, hoeveel fouten je in je leven ook hebt gemaakt, als wilt zien wat de geschiedenis heeft beschreven over voorzien, de profetie van het hedendaagse, dan kan je alleen diep in jezelf gaan keren en de antwoorden in jezelf gaan vinden die jou leiden naar het pad van Me, Myself and I, ook al lijkt dat onmogelijk. Geloof me alles is mogelijk!

De eindtijd van de wereld zoals we deze kennen

De eindtijd is de tijd die is gekomen waarin de wereld zoals wij die kennen aan het einde komt. Niemand weet precies wanneer de eindtijd is gestart en wanneer en hoe deze tijd gaat verlopen. Er zijn veel speculaties en voorzeggingen over de tijd, laat dat links liggen en leef je leven, werk aan jezelf en geef je over aan het goddelijke. In de bijbel staan duidelijke aanwijzingen over de eindtijd. In Mattheus 24 staat beschreven wat op aarde staat te gebeuren. In 2 Timotheüs 3 vers 1-7 gaat het over de laatste dagen en zware tijden. Hierin staan de kenmerken beschreven van het gedrag van mensen en als je daarnaar kijkt dan klopt dat helemaal. In het boek Daniel 12 gaat het over het einde en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat er komt en door wie wat wordt ingezet, door God of door Satan, dat is in deze fase niet duidelijk.

Er zijn een aantal mensen die zijn gaan berekenen en dan blijkt dat we in de eindtijd zitten. Maar let wel er staat ons echt nog wel wat te wachten, maar vertrouwen en houdt hoop en bovenal werk aan jezelf.

Waarom realiteit zo belangrijk is

In de wereld van de spirituele mensen is er maar een doel frequentie van energie verhogen, positieve tijdlijnen, geloven in jezelf en vertrouwen op het universum. Check! Mee eens, alleen ere wie ere toekomt mijns inziens en er wordt weinig over God gesproken. Benoem wat je bedoelt en vertel je bron van informatie en de betekenis ervan. Wat echt wel belangrijk is, is dat je de realiteit niet uit het oog verliest, want ook al wil God al zijn kinderen mee, het gaat niet gebeuren. We zullen ook mensen verliezen en ook dat is altijd zo geweest. En als iedereen denkt dat we er bijna zijn..... Dan kan dat nog weleens tegenvallen. Want als het script zoals beschreven in de bijbel wordt uitgespeeld en daar lijkt het wel op, dan kan het spel en

de voorzegging nog wel een aantal jaren duren en anders uitpakken dan we dachten.

De crux zit er wel in dat mensen die nog niet zo met Me, Myself and I bezig zijn het wel tijd is om dat te gaan doen, want de waarheid zal vroeg of laat boven tafel komen en dan kan je maar beter voorbereid zijn. Als je luistert naar het lied De Waarheid en je laat de liefde waarover dit gaat even achterweg, dan weet je wat er komen gaat. Hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer zingen en de zon niet langer schijnt?

Het is exact wat wordt voorzegt, God komt als een dief in de nacht, hij zal de zon niet langer laten schijnen en de vogels laten stoppen met zingen

In de onderstaande link van de Overwinnaar https://youtu.be/ozduA_2Zxly is opgenomen het Onze Vader = Opname -gebed. Hij legt uit wat er gebeurt met het christendom en de mensheid op dit moment, over het de eindtijd en wat wij hebben te doen.

Als je geen notie hebt van de bijbel dan is dit kanaal een zeer goede informatiebron van wat er gebeurt in de wereld.

Mijn bron van de bijbel is <https://www.kingcomments.com/nl> waarin de boeken en de verzen staan, aangevuld met begrijpelijk teksten op de verzen.

In de spirituele wereld zit veel kaf tussen het koren en ook al verkondigen ze (soms) schijnbaar hetzelfde, ik ben van mening dat de bron van herkomst belangrijk is. Voor mij is de wetenschap van de filosofie, psychologie, sociologie en de kwantumfysica een belangrijke bron van informatie. Ik weet dat de wereld bestaat uit wiskunde, maar dat is niet mijn sterkste kant. En ja er zijn mensen in de wereld die echt de vertaling naar het nu kunnen maken en daar leer ik iedere dag van. Dat is de kern van ons bestaan evolueren en ontwikkelen van onszelf, van wie we echt en

in de kern zijn, het zelfbewustzijn en Me, myself and I.

De Boodschap

God is liefde en iedereen draagt een Gods vonk bij zich, het gaat over de energie die we met elkaar uitzenden naar het universum. Als ik spreek vanuit de Bijbelse taal dan kan ik vertellen dat God al zijn creaties ziet als zijn kinderen en heeft hen allen lief, want wie gelooft in God komt nooit beschaamd uit. Het hart van God gaat uit naar ieder mens, zonder onderscheidt tussen Jood en heiden (Rom.9:30). Alles wordt gezien en daar kan ik echt over meepraten vanuit ervaring. In het begin van die wetenschap durfde ik nauwelijks nog onder de douche te stappen. Ik heb echt situaties meegemaakt waarin timing op de seconde werd uitgevoerd en er geen plaats voor toeval was. Iedereen die goed doet als het om een dienst gaat, daarvoor erkent de Dienaar Jezus elke dienst voor Hem wordt gedaan (Marcus9: 38-47).

Voor mij is het bewaarheid geworden en ik heb de bewijzen in mijn leven gekregen. Het gaat niet enkel om manifesteren van wat je wenst en wilt. Het gaat om ontvangen wat je nodig hebt om te kunnen groeien. Voor mij is het geloof een groot geschenk gebleken, omdat ik nu eindelijk begrijp wat er gaande is in de wereld en op de aarde.

De toekomst kan niet worden voorspeld en je kiest niet voor het spirituele pad. Het is geen liefelijk pad, maar letterlijk leren door ervaringen in je leven en dan ga je beseffen wat je hier te doen hebt, want ieder wezen op aarde heeft betekenis, ieder op zijn eigen manier. Onderscheid jouw waarheid door te luisteren naar je intuïtie en de fluisteringen van je hart en ziel. Laat het denken zoals het is of moet zijn achterwege en laat oordelen los en veroordeel niet.

Ik weet wie ik ben en voor mij is het leven zoals gegeven door God en ik ben me gaan realiseren door wie ik ben, Me, Myself and I

dat ik iets te brengen heb en de antwoorden in mijzelf zitten en komen door de begeleiding vanuit het universum. Het kaf en het koren gaan scheiden en het niet meer buiten mijzelf te leggen heeft me veel geleerd.

Ik met samen met mijzelf en met God en het universum op doorreis gegaan, naar antwoorden die voor mij belangrijk zijn. Onderbouwd van wat er gaande is en waar we naar toe gaan. Want niets is voor niets en alles heeft een reden.